

FUN IN GOUDA + ROTTERDAM



WILLEM

BO

HANNE

FUN IN GOUDA+ROTTERDAM

In dit boek neemt het drietal Willem, Bo en Hanne jullie mee naar Zoetermeer, Leidschendam, Gouda, Boskoop, Waddinxveen, Rotterdam en Schiedam.

Iedere plek heeft zijn charme en uitstraling. Willem, Bo en Hanne wonen en werken allen in de stad Leiden. Ze zijn daar bevriend geraakt en maken elk weekend een uitstap in de stad. Het belooft een leuk avontuur te worden!

INLEIDING

Het drietal Willem, Bo en Hanne woont in Leiden.
De gezellige stad met de beroemde universiteit en
plantentuin.

Ze hebben elk hun beroepsactiviteit tijdens de
week en maken de weekends gezellig voor elkaar.

Willem woont in Leiden in een klein pand.

Hij werkt als bediende bij de stad.

Bo werkt in een winkelketen en Hanne is
winkelbediende.

Bo heeft een klein huis afbetaald,

Hanne huurt een pand.

Het drietal vult de weekends samen in en ze maken
er een boeiende tijd van.

Ditmaal gaan ze op ontdekkingstocht naar
Zoetermeer, Leidschendam en Gouda.

Ze bezoeken eveneens Rotterdam Blaak en
Centraal en de buurt errond.

Schiedam met de Lange Haven en Korte Haven.

Een verrijkend boek met mooie momenten.

Copyright Nota / Copyright Notice

Niets uit deze uitgave (als PDF E-boek) mag verveelvoudigd, gekopieerd of gedistribueerd/uitgegeven worden door derden of andere partijen/drukkerijen/uitgeverijen /bedrijven in welke vorm dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Niets uit deze uitgave (als PDF E-boek) mag herwerkt of bewerkt worden door derden of andere partijen/drukkerijen/uitgeverijen/bedrijven zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Alle geschreven tekst, fotomateriaal, cartoons en inhoud in dit boek zijn eigendom van MAXBOEK.NL (rechtmatige eigenaar en auteur: Christophe De Sloovere)

De auteur blijft de eigenaar inzake de volledige auteursrechten op dit boek. (en E-boek)

Het is elke drukkerij/uitgeverij of eender welke organisatie/bedrijf verboden dit werk in drukvorm/boekvorm uit te geven/op de markt te brengen of digitale prints (o.a. E-boek) te distribueren, alsook een verbod om dit boek als nieuw boek of onder een andere titel in PDF e-boek vorm (online) of drukvorm (fysiek) online aan te bieden of te verkopen/verhuren.

Verfilming is eveneens niet toegestaan zonder rechtmatige toestemming van de auteur.

De auteur (Christophe De Sloovere) blijft de rechtmatige eigenaar van alle rechten op elk E-boek (ook boek in drukvorm) op de website MAXBOEK.NL

Dit digitale E-boek in PDF formaat is enkel te bekomen via de website MAXBOEK.NL

Hier koopt U rechtstreeks van de eigenaar/auteur. Wij garanderen dat U een origineel en goed exemplaar bekomt.

Vertrouw geen andere websites of downloads. Origineel PDF E-boek enkel te verkrijgen via MAXBOEK.NL

FICTIEREEKS 2 (MAXBOEK.NL)
WILLEM, BO EN HANNE in LEIDEN

MORGEN WORDT ALLES BETER
(LEIDEN)

FUN IN GOUDA + ROTTERDAM

BREDA FOREVER



© 2022 MAXBOEK.NL – Alle rechten voorbehouden.

FUN IN GOUDA + ROTTERDAM - INHOUDSTAFEL

JANUARI - OP STAP IN LEIDEN

FEBRUARI - AVONTUUR IN ZOETERMEER

MAART - TRIP NAAR LEIDSCHENDAM

APRIL – UITSTAP SCHOONHOVEN

MEI – GOUDA HERE WE COME (9 DAGEN)

JUNI JULI - BEGIN ZOMER

AUGUSTUS – FUN IN GOUDA

ROTTERDAM BLAAK EN CENTRAAL

SEPTEMBER – SCHIEDAM

OKTOBER – THUIS IN LEIDEN

NOVEMBER – DE MEIDEN AMUSEREN ZICH

DECEMBER – HUP HOLLAND HUP



JANUARI – OP STAP IN LEIDEN

De maand januari werd niet zo'n koude maand. Met een dikke pull en jas aan kon het drietal Willem, Bo en Hanne op zaterdag een leuke wandeling maken door de stad Leiden.

Ze betraden een koffiehuis om gezellig bij te praten over de voorbije werkweek.

Willem had drukke dagen gekend. De meiden hadden ook niet echt stilgezeten.

Het begin van het nieuwe jaar was nog altijd druk, zeker met de koopjes die aangeboden werden.

Bo en Hanne waren beide winkelbediendes, dus ze wisten waarover ze spraken.

Ze wensten elkaar een goed nieuwjaar toe.

De koffie was lekker warm en smaakte heerlijk met een plak cake erbij.

Het werd een gezellige namiddag, er was veel volk op de been.

Ze wandelden verder langs de winkelpanden.

Bo en Hanne kochten enkele t-shirts en warme truien.

Willem kocht twee truien en een lange broek.

Ze keuvelden verder en kochten een appelkoek.

Het was al vijf uur in de namiddag.

Ze besloten huiswaarts te keren en wensten elkaar een goed weekend toe.

Op zondag zou Bo nog even bijpraten bij Hanne thuis.

Het laatste weekend van januari hadden ze een

entje gepland in een leuk restaurant waar je vriendelijk bediend werd.

Daar keken ze allen naar uit.

Het tweede weekend hadden ze afgesproken bij Willem thuis.

Hij had hapjes opgewarmd in de oven en de fles CAVA stond klaar.

Ze genoten een half uur van het aperitief, daarna hielpen de meiden Willem mee.

Bo dekte de tafel en plaatste de drinkglazen, Willem warmde de vol-au-vent op.

Hanne bereidde een verse groentesalade en bakte de frietjes voor bij de vol-au-vent.

Het werd een heerlijke maaltijd waar ze flink van genoten.

Daarna namen ze plaats in de woonkamer voor een goed gesprek.

Willem zette de meiden nadien thuis af, ze gingen snel slapen.

Het derde weekend gingen de meiden wandelen in het Van der Werffpark in Leiden.

Daarna gingen ze een koffie drinken in de binnenstad.

De tijd vloog voorbij en de laatste zaterdag van januari kwam eraan.

Het drietal reed met de fiets de stad in naar het restaurant waar ze zouden dineren.

Er werd een hartig voorgerecht geserveerd.
Als hoofdgerecht was er wild met jachtsaus,
gestoomde groenten en aardappeltjes.
Willem dronk een glas rode wijn.
De meiden namen genoeg met een fris glas
bubbelwater.
Het eten smaakte overheerlijk, ze voerden een
boeiend gesprek dat laat uitliep. Als dessert
bestelden ze koffie met een versnapering.
Het was reeds laat in de namiddag toen ze het pand
verlieten. Ze bedankten de ober voor de keurige
bediening.
De meiden fietsten nog even door de stad en
wuiden Willem uit die huiswaarts keerde.
Ze vervolgden hun weg samen naar huis.
“Een leuke namiddag die voor herhaling vatbaar is!”
sprak Bo.
“Inderdaad, het was een leuke tijd samen.”
antwoordde Hanne.
“Morgen zondag nodig ik je uit voor een
boterkoekenfestijn bij me thuis.” vervolgde Hanne.
“Dank je wel daarvoor! Ik kom zeker langs en breng
mijn goed humeur mee!” antwoordde Bo.
Ze lachten naar elkaar en keken uit naar een leuke
zondag samen.
“Gezelligheid troef! Tot morgen!” besloot Hanne.

Op zaterdagavond gingen ze allen vroeg slapen
om goed uitgerust te zijn de volgende ochtend.

Zondag werd een dag vol zon met een blauwe hemel.

Hanne ging reeds vroeg boterkoeken en sandwiches halen bij de bakker.

Ze zette koffie.

Rond 10u00 kwam Bo aanbellen.

Ze opende de deur en liet haar binnen.

Ze maakten het zich gezellig in de woonkamer en dronken een stevige kop koffie en aten een lekkere boterkoek.

Ze hadden heel wat bij te praten en het werd 16u00.

Hanne had cake voorzien en ze dronken nog een kop koffie.

Rond 17u00 stapte Bo op en ze bedankte Hanne voor de leuke tijd samen.

“Het was fijn om even bij te praten op zondag.”
sprak Bo.

“Graag gedaan! Zondag is zo voorbij!” antwoordde Hanne.

“Ik hoor je wel! Tot gauw!” antwoordde Bo.

Ze wuifden elkaar uit en namen afscheid.

FEBRUARI – AVONTUUR IN ZOETERMEER

Februari werd een zonnige maand met redelijke temperaturen.

Willem stelde voor om elk weekend een uitstap te plannen naar Zoetermeer.

Dat leek de meiden een heel goed idee.

Ze waren toe aan wat ontspanning.

De gemeente Zoetermeer telt 125.000 inwoners. Zoetermeer is heel divers en heeft veel te bieden voor wie geïnteresseerd is.

Het eerste weekend van februari nam Willem de meiden mee voor een stevige wandeling door het Westerpark.

Hier is het heerlijk wandelen met grote weides en veel water.

Een mooi groot park aan de rand van Zoetermeer.

Er is ook een speeltuin en een voetbalveld.

Na de wandeling gingen ze een koffie drinken in een nabij gelegen horecazaak.

Goed om op zaterdag er even tussenuit te zijn.

De meiden genoten van hun koffie en brachten Willem aan het lachen.

Het tweede weekend was er een uitstap gepland naar Stadshart Zoetermeer met winkelcentra en gezellige straten om te wandelen.

Je kon er ook gezellig iets drinken en het drietal

koos een leuke zaak uit waar ze een heerlijke koffie en een boterkoek bestelden.

Daarna wandelden ze wat verder rond en gingen op verkenning in winkelcentrum Rokkeveen waar de meiden Willem meenamen om heerlijke pannenkoeken (pancakes) te eten. Hun zaterdag kon niet meer stuk.

Bo en Hanne kochten enkele t-shirts en pulls in het winkelcentrum.

Willem vond het een geslaagde namiddag.

Het derde weekend gingen ze een partijtje bowlen. Het werd een leuke uitstap.

Hanne speelde het best en haalde de meeste punten.

Willem was tweede.

Bo bestelde een grote warme chocomelk om de namiddag goed te maken.

Willem vond het geinig en zei tegen Bo dat het maar een spel was.

Ze bleven tot vijven, daarna gingen ze een spaghetti eten.

Willem reed in de avond terug naar Leiden en zette de meiden af aan hun woonplaats.

Ze bedankten hem en wuifden hem uit.

“Doei! Tot de volgende keer!” riep Willem.

Het laatste weekend had Willem een uitstap gepland naar Leiderdorp.

Leiderdorp heeft een gezellige dorpskern en is dicht bebouwd.

Je kan er heerlijk wandelen en genieten langs het water.

De smalle dorpsstraten maken het heel gezellig om te fietsen en de buurt te verkennen.

Ze gingen ook op verkenning in de Munnikenpolder waar je de Vadedo Plas (natuurwater) terugvindt.

Op een warme dag kan je hier even verkoelen in het water.

Verder is er ook een strand en een flinke ligweide.

“Leuk om dit allemaal eens van dichtbij te zien!” sprak Hanne.

Willem vond het gaaf en nam enkele mooie foto's.

Een foto met de meiden op het strand mocht niet ontbreken.

Daarna ging het richting een brasserie waar ze een plek innamen op het buitenterras. Het was zonnig weer en ze bestelden een warme wafel met ijs en een cappuccino.

“Het is een leuke en gevarieerde namiddag geworden!

Deze doen we nog eens over!” sprak Bo.

Willem en Hanne stemden in en vonden Leiderdorp zeker de moeite waard.

De wafel was in geen tijd op en ze lieten zich de cappuccino smaken.

Ze bleven tot vijven genieten van het mooie

buitenweer.

Daarna reed Willem terug naar Leiden waar ze een snack gingen eten in een gekende brasserie.

“We hebben toch tijd genoeg! Laten we maar even gaan uitwaaien in Katwijk aan Zee.” sprak Willem.

Bo en Hanne vonden het helemaal goed en reden mee met Willem naar Katwijk aan Zee.

Daar wandelden ze tot een uur of negen 's avonds langs het strand. De koele bries deed hen deugd.

Daarna nam Willem de meiden terug mee in de wagen en reed terug naar Leiden om hen af te zetten aan hun woonplaats.

De meiden bedankten hem en vonden het een reuze geslaagde dag!

Hij knipoogde en gaf hen een hand.

Rond elfen lagen ze allen te slapen.

Op zondag ging Hanne boterkoeken en sandwiches met beleg halen bij de bakker.

Ze nodigde Bo uit om mee te eten.

In de namiddag was er koffie met boterkoeken.

Het werd een boeiende namiddag voor Bo en Hanne.

Ze wisselden anekdotes uit over de voorbije werkweken.

De tijd passeerde snel en ze verorberden de boterkoeken.

De koffie smaakte heerlijk.

Rond vijven namen ze afscheid.

“Bedankt voor het leuke bezoek!” sprak Hanne.

Ze zouden vroeg gaan slapen om fris wakker te worden.

MAART – TRIP NAAR LEIDSCHENDAM

Leidschendam telt ongeveer 34000 inwoners. Leidschendam Centrum is de plaats waar winkels en horeca samenkomen.

Geregeld zijn er muziekevenementen op het Damplein.

Het drietal bracht ook een bezoek aan Voorburg.

De Kerkstraat in Voorburg is een ideale wandelpromenade.

De horeca doet zijn best om brede terrassen te voorzien.

Ze dronken een drankje en genoten van de zonnige dag.

Daarna gingen ze op verkenning doorheen het Huygenskwartier met sfeervolle straten en leuke winkels.

Als afsluiter aten ze een hapje in een restaurant met een heel goede keuken.

Willem vond het een geslaagde uitstap en de meiden hadden het naar hun zin.

APRIL – UITSTAP SCHOONHOVEN

Schoonhoven telt ongeveer 13000 inwoners op een oppervlakte van 7 km².

De plaats Schoonhoven is ontstaan langs de rivier

de Zevender.

Al in de zeventiende eeuw was Schoonhoven bekend voor zijn zilversmeden en de stad heeft een internationale Zilverschool.

De stad staat bekend als de Zilverstad.

Willem, Bo en Hanne hadden enkele favoriete plekken die ze zeker een bezoek wouden brengen.

Het stadhuis van Schoonhoven, het Stads Korenpakhuis en de 17de eeuwse Veerpoort.

De Bartholomeüskerk met zijn indrukwekkende toren was eveneens een bezoek waard.

Willem maakte vele foto's van de architectuur.

Hij maakte ook even tijd om de meiden op foto vast te leggen.

Ze wandelden enkele binnenstraten door en kwamen in het centrum van Schoonhoven, daar kochten ze enkele belegde broodjes bij een slager.

Ze verkenden het centrum en de zijstraten.

Daarna wandelden ze richting Oude Haven, een rustige plek waar ze plaatsnamen op een terras voor een cappuccino.

“Schoonhoven is een heel leuke plek om te vertoeven in je vrije tijd!” sprak Bo.

Hanne vond het eveneens een prachtplek om het weekend door te brengen.

's Avonds zijn de straten verlicht met het feeëriek licht van straatlantaarns, wat zorgt voor een unieke sfeer.

MEI - GOUDA HERE WE COME

In de maand mei namen Willem, Bo en Hanne een week verlof om een leuk vakantieverblijf in Gouda in te plannen.

Negen dagen vrijaf zou hen deugd doen. Ieder boekte een aparte hotelkamer met een ruime douche.

Het verblijf was ingepland de laatste week van mei.

De eerste drie weken zagen ze elkaar nog in een koffiehuis in Leiden op zaterdag om bij te praten. Willem plande enkele uitstappen die ze zeker wouden doen in Gouda.

De meiden waren enthousiast en zouden er een prachtig verblijf van maken.

De supermarkt lag niet veraf van het hotel, de Markt met horecazaken was dichtbij.

Het zou een gezellig verblijf worden met mooie herinneringen!

ZATERDAG

Op zaterdagochtend was alle bagage reeds ingepakt.

Willem zou de meiden met zijn wagen ophalen en alle bagage inladen.

Daarna ging de rit via de A12 van Leiden naar Gouda.

De meiden hadden post gevat met hun bagagekoffer voor Bo's huis.

Willem arriveerde op tijd en de meiden verwelkomden hem.

“We maken er een heel leuke 9 dagen van!” sprak Willem.

“Dat gaan we zeker doen! Het is zonnig weer dus het zit allemaal mee!” antwoordde Bo.

Willem stapelde de bagagekoffers in de koffer.

Bo en Hanne stapten achteraan in in de wagen en Willem nam plaats achter het stuur.

Het was een veertigtal minuten rijden van Leiden naar Gouda. Hij hield zijn aandacht op het verkeer op de weg. Het was al redelijk druk.

Na een veertigtal minuten kwamen ze aan bij het hotel in Gouda.

Willem parkeerde zijn wagen op de privéparking.

Ze ontvingen elk hun badge per hotelkamer aan het onthaal.

Ze pakten hun bagage uit en gaven de kleding een plek in de kleerkast en het toiletgerief in de badkamer.

Bo en Hanne namen snel een douche om fris voor de dag te komen. Willem had zich die ochtend al verfrist.

In de namiddag zouden ze een uitstap maken naar het centrum van de stad.

Gouda is een redelijk dichtbevolkte stad met 74.000 inwoners. De stad werd opgericht in 1272. Ze ligt in

de provincie Zuid-Holland.

Het centrum van Gouda is heel gezellig met leuke terrasjes rond een centraal plein met in het midden het oude stadhuis.

Gouda was al in de vijftiende eeuw rijk geworden met het brouwen van kuitbier, dat volop naar Vlaanderen werd geëxporteerd.

Gouda is ook de stad waar de boekdrukkunst zich ontwikkelde en waar Erasmus leerde lezen en schrijven.

Het nieuwe stadhuis is een rechthoekig groot gebouw met veel glas erin verwerkt vlakbij de spoorlijnen.

Rondom de stad is er veel groen.

Deze stad is bijna 750 jaar oud, moeilijk te bevatten.

Willem liep met de meiden naar een café en ze namen plaats op het terras om van een drankje te genieten.

Het zonnige weer zorgde voor een goede stemming.

Kort na de middag ging Willem samen met de meiden een spaghetti eten in een bistro.

Nadien verkenden ze het plein, talrijke horecapanden waren gevestigd rond het oude Stadhuis dat nog niets van zijn glorie verloren had.

De Markt Stadhuis Gouda



STADHUIS

Een van de oudste gotische stadhuisen van Nederland.

Gebouwd in 1448 – 1450 van natuursteen.

Gewijzigd in 1692 – 1695 en 1880 – 1882.

Restauratie 1947 – 1952 en 1995 – 1996.

Renaissance bordes uit 1603.

In de voorgevel zijn Bourgondische graven
en gravinnen afgebeeld (1952).

Tafereel in klokkenspel (1952).

Graaf Floris V geeft Gouda stadsrechten in 1272.

ZONDAG-RUSTDAG

Op zondag nam het drietal een rustdag.
Er was koffie en ontbijt in het hotel.
Ze besloten het rustig aan te doen.
De komende zeven dagen hadden ze nog voldoende tijd om uitstappen te maken.
In de namiddag maakten de meiden een korte wandeling, 's avonds nam Willem foto's in de stad.
Ze gingen vroeg slapen en wensten Willem welterusten.
Tot morgen!

MAANDAG

Op maandag nam het drietal eerst ontbijt.
In de ochtend brachten ze een bezoek aan 'De Goudse Waag', een kaasmuseum in een waaggebouw uit 1668.
Daarna verkenden ze het centrale stadsplein, met in het midden het oude stadhuis.
Willem nam prachtige foto's van het oude stadhuis en de leuke horecazaken met terrasjes errond.
Hij vertelde de meiden over de traditionele kaasmarkt in Gouda.
De kaasmarkt in Gouda dateert uit 1395.
Kazen worden op het plein voor het prachtige stadhuis in Gouda op traditionele wijze verhandeld.
De kazen worden gewogen, rondgedragen en verkocht.

De kaasmarkt vindt elke donderdagochtend plaats van april tot eind augustus.

In de namiddag verkenden ze de zijstraten van het de Markt om een beter beeld te krijgen van de stad zelf.

Ze namen ook de tijd voor een hapje en een drankje.

's Avonds keerden ze terug naar het hotel en aten een hapje in de bar.

Daarna verfristen ze zich en was het bedtijd.

DINSDAG

Op dinsdagvoormiddag bracht het drietal een bezoek aan de Nieuwe Markt en de Agnietenkapel.

Op de middag gingen ze een hapje eten in het centrum van Gouda dichtbij het oude stadhuis.

Daarna wandelden ze zuidwaarts richting Sint-Janskerk.

De Sint-Janskerk is alom beroemd om zijn prachtige glasramen.

In de namiddag zouden ze een steegjeswandeling maken door de oude straten van Gouda.

Gouda telt een rijke geschiedenis en ieder steegje heeft een bijpassend verhaal.

Het zou een boeiende tocht worden voor het drietal.

Op de middag haalden ze een belegd broodje om de honger te stillen.

Daarna spitsten ze hun aandacht toe op de

steegjeswandeling.

Willem zou van elk steegje een unieke foto maken. De Hoefsteeg (waar ooit een hoefsmederij gevestigd was) en de Komijnsteeg zijn de meest gezellige stegen in Gouda, een wandeling zeker waard. Het Pottenbakkerssteegje en Melkerssteegje zijn smalle stegen waar je voorzichtig door moet stappen.

Leuk als je de overzijde bereikt!

De Drapiersteeg dateert van de 16de eeuw.

Een drapier was een handelaar in lakens.

Hier werkten de handelaren in lakens.

De Stoofsteeg en Speldenmakerssteeg zijn leuk om gezellig door te wandelen.

Ten slotte bezochten ze de Cappenersteeg waar je gezellig kan verdwalen of een wandeling maken.

Het werd een gezellige namiddag en Willem legde de steegjes vol enthousiasme op foto vast.

De meiden vonden het een boeiende tocht.

Daarna wandelden ze naar de Lange Tiendeweg om een drankje te nuttigen.

Ze praatten wat na over de voorbije dag.

's Avonds aten ze een lekkere pizza in een authentiek Italiaans restaurant.

Ze genoten van de maaltijd. (Si sono goduti il pasto)

Daarna dronken ze een cappuccino om de avond af te sluiten.

Ze kwamen terug aan in het hotel en verfristen zich.

Daarna gingen ze slapen.

Stoofsteeg en Cappenersteeg Gouda



Sint-Janskerk Gouda



WOENSDAG

Op woensdag besloten ze enkele oude straten in Gouda te verkennen. Willem wou mooie foto's maken als herinnering.

De meiden namen Willem ook mee naar enkele winkelstraten waar ze een souvenir kochten als aandenken aan hun verblijf in Gouda.

Bo kocht drie Gouda bekers, Hanne kocht een olifant in porselein. Willem kocht een longsleeve pullover met 'I love Gouda'.

In de namiddag nam Willem hen mee naar het museumhavencafé.

Een heel gezellige plek waar ze een fijne middag doorbrachten.

Ze bestelden een lunch en een drankje en bespraken hun uitstappen totnogtoe.

's Avonds besloten ze 'street food' te gaan eten in een bekend Koreaans etablissement.

DONDERDAG

UITSTAP NAAR BOSKOOP

Het centrum van Boskoop wordt gekenmerkt door zijn smalle wegen en fiere kerktoren die boven alles uitstijgt.

Fietspaden aan beide zijden van de weg.

De hefbrug kenmerkt de skyline van het dorp.

Eénmaal over de hefbrug krijg je een zicht op de

Watertoren van Boskoop.

Van voorjaar tot najaar zijn er rondvaarten door de vele grachten van Boskoop, die varen langs de boomgaarden en natuurgebieden.

Het drietal voelde zich onmiddellijk thuis in Boskoop.

Willem nam ook prachtige foto's van de alombekende rozentuin.

Hij toerde wat rond in zijn wagen terwijl ze genoten van het landschap.

In de namiddag zochten ze een koffiehuis op om een warme koffie te drinken.

Ze praatten gezellig bij en de tijd vloog voorbij.

's Avonds gingen ze een spaghetti eten in een bistro in Gouda. Ze bleven hangen tot een uur of acht en maakten het gezellig.

Daarna vroeg slapen voor een avontuur op vrijdag.

VRIJDAG UITSTAP WADDINXVEEN

Op vrijdag had Willem een uitstap gepland naar Waddinxveen en Reeuwijk-Dorp.

Waddinxveen is vooral bekend voor zijn Aquaduct over de rivier de Gouwe.

Een prachtige plek om te wandelen is de Zuidkade met zijn typische huisjes gelegen aan het water.

Ze wandelden zo'n drie kilometer langs de Zuidkade.

Het zonnige weer zorgde voor een aangename dag. Daarna gingen ze een burger met friet eten in een burgershop.

Bo en Hanne bestelden nog een ijsje.

Daarna vatten ze de terugweg aan langs de Zuidkade.

Willem had nog een uitstap gepland naar Reeuwijk-Dorp.

Hij nam de meiden mee in de wagen langs de Nieuwdorperweg. De zon kleurde de beken prachtig blauw.

Je kon kilometers ver zien over de akkers.

Daarna reed Willem door naar Bodegraven waar ze een koffie gingen drinken.

De meiden waren best opgetogen.

Het was een avontuurlijke tocht geworden meer dan de moeite waard.

In de late avond reed Willem terug naar het hotel in Gouda.

ZATERDAG

UITSTAP CENTRUM GOUDA met DRINK OP TERRAS

Op zaterdag was de zon van de partij.

In de ochtend gingen ze wat wandelen in het centrum van Gouda. Veel lokale inwoners waren reeds op stap.

Ze dronken een cappuccino op een terras om wakker te worden.

Willem was nog vermoeid van de autorit van de dag voordien.

Op de markt rond het Stadhuis waren vele marktkramers hun waren aan de man aan het brengen. Veel lokale inwoners vonden er wat ze nodig hadden. Vooral vers fruit, groenten en kaas waren populair.

Op de Markt vonden ze een leuk restaurant waar ze een biefstuk friet gingen eten met een biertje.

Als dessert namen ze een "Dame Blanche".

Willem nam de meiden nogmaals mee op een steegjeswandeling waar ze leuke momenten beleefden.

Als afsluiter gingen ze een cappuccino drinken.

Willem wou op zondag een leuk etentje doen als afscheid.

Willem kende een pand aan het Margrietplein dat geopend was op zondagavond, ze zouden een Italiaans etentje doen die avond.

Rond vijven nam Willem de meiden terug mee naar het hotel.

Ze verfristen zich, maakten er een rustige avond van en gingen vroeg slapen.

ZONDAG-AFSCHEIDSDINER

Op zondag namen ze eerst ontbijt.

De meiden gingen buiten een frisse neus halen.

In de late namiddag vertrokken ze richting binnenstad voor een Italiaans etentje inclusief een fles CAVA.

“Leuk om onze laatste avond zo door te brengen!” sprak Bo.

“Het smaakt heerlijk en de CAVA is lekker!” antwoordde Hanne.

“Celebrate Good Days in Gouda!” vervolgde Bo.

“Gouda is one of a kind!” vervolgde Hanne.

Willem was tevreden met deze afsluiter.

JUNI JULI – BEGIN ZOMER

Het drietal vatte opnieuw hun dagtaken aan in Leiden. Willem werkte voor de stad en vervulde zijn ambtenaarstaken met vlijt.

De meiden waren beide winkelbediendes en hielpen de klanten waar mogelijk.

De uren vlogen voorbij en er werden koopjes gedaan met de aankomende zomertijd.

Na het werk gingen de meiden wat drinken.

's Avonds deden ze soms een potje dammen.

Op vrijdagavond deden ze een spaghetti samen met Willem.

In het weekend speelden ze 'jeu de boules' in Willem's tuin.

Hij voorzag belegde sandwiches met ham en kaas.

Het werd een gezellige junimaand.

De weekends waren vol fun!

Tijdens de maand juli maakten ze vele fietstochten door Leiden tijdens de zonnige weekends. De meiden hadden pret en 's avonds gingen ze een hapje eten!

Tijdens de augustusmaand zouden ze een kleine verlofperiode inplannen van een negental dagen.

Twee weekends en vijf weekdays.

Op de agenda stond:

4 dagen Gouda

(inclusief een bezoek aan Gouda Goverwelle)

2 dagen Rotterdam (Rotterdam Blaak en Centraal)

Satisfaction Guaranteed!

GESCHIEDENIS VAN GOUDA

De Gouwe is een hoofdstraat gelegen ter weerszijden van de gekanaliseerde rivier de Gouwe in de Nederlandse stad Gouda.

Het oud Nederlandse woord gouw of gouwe betekent vaart of brede waterloop. In de 15de eeuw werd de Gouwe gekanaliseerd. Het is één van de meest tot de verbeelding sprekende waterlopen die Gouda rijk is. Gouda ontleent haar naam aan deze rivier.

AUGUSTUS – FUN IN GOUDA + ROTTERDAM DAG 1 – DE MARKT in GOUDA

Het drietal had in juli een verlofperiode van 9 dagen ingepland om een bezoek te brengen aan Gouda, Rotterdam en Schiedam.

Met de trein van hun hometown Leiden-Centraal naar Gouda waar ze een hotelkamer hadden geboekt. De eerste dag maakte het drietal in de namiddag een wandeling door het centrum van Gouda. Daarbij verkenden ze eerst de Markt met het oude stadhuis.

Op de Markt in Gouda:
La Piazza voor een heerlijke pizza en Café Central voor een fris biertje!
"Gouda op zijn best! WOOHOO!" gilden de meiden.



Markt Gouda – Cafés



Markt Gouda met het oude stadhuis

Swing Gouda werd hun favoriete pand voor live-entertainment met bier, cocktails en pianoshows op vrijdag- en zaterdagavond.

Na de pianoshows nemen de DJs over om leuke plaatjes te draaien.

Daar zouden ze heerlijk van genieten.

Voor ieder wat wils en dat had het drietal al lang door. Ze voelden zich thuis in Gouda, amusement voor tien in deze stad!

Eetcafé Borrelzzz achter de Sint-Janskerk is een leuk etablissement waar je heerlijke hapjes, een lekkere lunch of diner kan verorberen aan een scherpe prijs. Ze waren er vaak te vinden voor een broodje kroket, een croque monsieur of een portie gamba's. Feestelijk dineren!

Gouda had hen veel te bieden! Waarvoor ze dankbaar waren.

Het centrum van Gouda was meer dan een bezoek waard zeker ook als er markt was met een groot aanbod aan brood, kaas en verse groenten.

DAG 2 – OP VERKENNING IN GOUDA

Gouda, stad bij uitstek gelegen in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

Gouda heeft in (zuid)oostelijke richting nog enkele wijken en dorpen.

Ten eerste de wijk Kort Haarlem met een oppervlakte van 146 hectare.

Samen met Gouda Oost goed voor een 10000 inwoners.

Gouda Goverwelle, gelegen net onder de Goudse spoorlijn is een woonwijk ten oosten van Gouda op korte afstand van de Reeuwijkse plassen.

Deze wijk heeft een stratenplan dat lijkt op een doolhof.

Een wandeling in deze wijk is een avontuur op zich.

In het zuiden loopt de rivier de Hollandse IJssel langsheen Gouda, Kort Haarlem en Gouda Goverwelle.

Ze hadden fietsen gehuurd tijdens hun verblijf, deze zouden hen goed van pas komen om Gouda en omstreken te verkennen.

Willem en de meiden waren dolenthousiast en keken uit naar de komende dagen.

Fietstochten vol zon en avontuur! Daar gingen ze voor.

"Laten we de straten van Gouda (de stad) en Gouda Goverwelle (de woonwijk ten oosten van Gouda) gaan verkennen! Dat zal ons veel deugd doen.



Centrum Gouda



Gouds kaashuis

Gouda is een gezellige stad
waar veel te beleven valt.
Een leuke wandeling in de binnenstad,
culinair genieten
of een boottocht op het water,
Het kan allemaal!

OP VERKENNING in GOUDA

De meiden motiveerden Willem om met de fiets het centrum van Gouda te verkennen.

Ze verkenden nogmaals de Markt met het oude stadhuis en de straten rondom.

De meiden namen tal van foto's en werden door Willem op foto vastgelegd, poserend voor het stadhuis.

Ze verkenden de omgeving rond de Sint-Janskerk waar ze tot rust kwamen.

Deze plek had iets speciaals en unieks, het groen rondom bracht hen tot rust.

De horecazaken waren uniek in hun genre.

Eetcafé Borrelzzz achter de Sint-Janskerk werd hun favoriete stek.

Een broodje kroket of een croque monsieur, een weldaad die hun honger snel stilde.

In de namiddag vervolgden ze hun fietstocht door de boeiende stad.

's Avonds namen ze een portie gamba's die enthousiast onthaald werd.

Willem nam een culinaire foto van de meiden. Lachen.

"Hooray! Een portie gamba's die ons heerlijk zal smaken!" riepen de meiden uit.

Willem hield het bij een croque monsieur en een drankje.

"Gezellig samenzijn in Gouda! Daar doen we het voor!" vervolgde Willem.

"Gouda is een fijne plek om een weekend door te brengen!" antwoordde Hanne.

Bo stemde in. Ze lieten het zich smaken en waren reuzeblij met hun maaltijd!

Die avond hadden ze een boeiend gesprek met Willem. Hij vond het reuze om ook eens zijn verhaal kwijt te kunnen.

Ze sloten de avond af met een bak koffie en een chocomousse van het huis.

De ondergaande zon was hun metgezel bij de terugtocht naar het hotel.

"WOOHOO! Een fijne dag in Gouda!" riepen de meiden uit.

Het werd donker en ze sliepen snel in.

DAG 3 – GOUDA GOVERWELLE

Hier zouden ze twee dagen spenderen met de fiets. Op de eerste dag verkenden ze zowel de regio ten westen als ten oosten van de Goverwellesingel. De Goverwellesingel is een drukke hoofdbaan die de woonwijk Gouda Goverwelle in het midden van noord naar zuid doorkruist.

Ze fietsten vanuit Gouda centrum in zuidelijke richting. Via de Sportlaan gelegen aan de rivier de Hollandsche IJssel bereikten ze de Estafetteweg en de Jaap Edenlaan gelegen in het westelijke deel van de woonwijk Gouda Goverwelle.

Gouda Goverwelle kent heel wat muzikale straatnamen en ook de componisten van weleer worden er vereerd. We vermelden de Chopinstraat, de Rossinistraat, het Beethovenhof, de Ravelstraat en de Vivaldistraat. Verder vind je er de Operalaan, de Fugalaan en de Ouverturelaan, het Muziekpad en het Sonatepad. Ze maakten een avontuurlijke fietstocht en passeerden volgende straten:

de Estafetteweg, De Wissel, de Middenmolenlaan helemaal naar het zuiden.

Terugkeren naar het noorden via:

Snuifmolenerf, Knipmolenweg, Walmolenerf, De Wissel. Daarna was het tijd voor een belegd broodje en drankje. In de namiddag verkenden ze het oostelijke deel van de woonwijk:

Via de Poldermolendreef staken ze de Goverwellesingel (de hoofdbaan) over.

Vrijenhoefpolderweg, Watergangpolderplein, verder in zuidelijke richting via de Rietvinkpolderstraat en de Geerpolderweg.

Daarna via de Wilhelmina van Pruisenlaan en de Binnenpolderweg naar de Gandhiweg.

De Gorbatsjovstraat als eindbestemming, daarna terug naar het noorden.

Het werd een heel leuke tocht met boeiende straatnamen.

Ze verkenden ook de muzikale straatnamen gelegen in het noorden.

De meiden namen tal van foto's van de woonwijk.

Helemaal in het zuiden van deze woonwijk aan de Uiterwaardseweg heb je de skatebaan Gouda Goverwelle, het sportpark Goverwelle en het stadion De Uiterwaard met de rivier de Hollandsche IJssel in het zuiden.

Aan de skatebaan nam Willem nog een zonnige foto van de meiden.

Hun geluk kon niet op.

Ze maakten nog een stop aan de rivier de Hollandsche IJssel waar ze even pauzeerden.

Daarna fietsten ze terug richting De Markt (centrum) van Gouda

waar ze 's avonds een lekker etentje in een brasserie verorberden.

Ze bekeken de foto's na het eten en hadden veel pret.

Ze dronken nog een koffie met een klein gebak en verlieten daarna het pand.

Op de Markt was het oude stadhuis prachtig verlicht.

De horecazaken errond gaven het geheel extra cachet.

"Gouda is een stad als geen ander en verdient een ereplaats!" riep Bo uit.

"Zeker weten!" antwoordde Hanne gevat.

Willem floot een deuntje en ze begaven zich naar het hotel.

Hun fietsen hadden ze veilig weggestald.

Daarna was het bedtijd. Willem viel meteen in slaap.

De meiden giechelden en vielen kort daarna in slaap.

Una buona notte. (Een goede nacht toegewenst)

DAG 4 – HAASTRECHT – SCHOONHOVEN

Het werd terug ochtend, de meiden wreven hun ogen uit en namen snel een douche.

Ze klopten op de deur van Willem's hotelkamer.

Hij werd wakker en meldde dat hij eraan zou komen.

De meiden namen ontbijt met boterkoeken en een jus d'orange.

Willem hield het bij een boterkoek met een bak koffie.

"Een fijne ochtend samen met de meiden!" riep hij uit.

De meiden knikten en genoten van de lekkernijen.

"HUP HUP HOI!" riepen ze uit.

Daarna was het tijd voor actie.

Vanaf de Markt van Gouda kan je zelf met een geïmproviseerde fietstocht naar Gouda Goverwelle fietsen.

Via de Langetiendeweg, over het water via de Tiendewegbrug, de Karnemelksloot, de Voorwillensweg volgend in oostelijk richting, voorbij de Bernadottelaan en Marathonlaan,

om uiteindelijk op de Goverwellesingel uit te komen.
Een avontuur op zich maar toch een uitdaging!



Gouda – 'Voorwillenseweg'

Verder in oostelijke richting voorbij Gouda Goverwelle bevinden zich kleine dorpjes waaronder Haastrecht met de Bredeweg als centrale weg doorheen het dorp en een klein stadhuis uit 1618. De afstand tussen Gouda en Haastrecht bedraagt slechts 5 kilometer.

Als afsluiter van hun verblijf in Gouda maakten ze een fietstocht Gouda - Haastrecht - Schoonhoven (20 km heen - 20 km terug) inclusief een boeiende rit doorheen de Bredeweg in Haastrecht zo verder zuidelijk richting Schoonhoven.

Tallose foto's werden gemaakt die Haastrecht en Schoonhoven levendig op foto vastlegden.

Een leuke en boeiende fietstocht die het drietal zeker bij zou blijven als een leuke belevenis!

In Schoonhoven was er een verrassing voor de meiden, Willem bestelde broodjes zalm in een visspecialzaak met bijhorende drankjes. "Woohoo! Salmon Sandwiches!" lachten de meiden.

Zo hadden ze energie voor twee om de fietstocht terug aan te vatten.

Een geslaagde laatste dag.

's Avonds maakten ze nog een korte wandeling in het historisch centrum van Gouda.

Een laatste blik op het eeuwenoude stadhuis met de witrode klapvensters, prachtige architectuur en wondermooie horecazaken errond.

De meiden werden een laatste maal op foto vastgelegd door Willem

bij een ondergaande zon. Een Gouda lach op beider gezichten!

Enig leuk plaatje!

De meiden genoten van de laatste momenten in Gouda.

Ze dronken nog een frisdrank in een nabijgelegen horecapand en voerden een kort gesprek over de voorbije dag.

Willem en de meiden hadden het naar hun zin gehad.

Gouda is FUN! Gouda ROCKS!

"Just like us!" beaamden de meiden.

Willem stak zijn duim omhoog.

"We will be back! We komen hier zeker terug!

Want zoals Gouda is er maar één!" lachte hij de meiden toe.

De meiden maakten een high-five gebaar en liepen samen met Willem naar zijn geparkeerde wagen na het uitchecken in het hotel.

Ze wuifden Gouda uit en Willem riep luid: "CHEESE! GOUDA KAAS!"

De meiden antwoordden: "Gouda de stad van de kaas en zoveel meer!"

GOUDA ROCKS!

Rond tien kwamen ze aan in Leiden, hun hometown.

Ze gingen vroeg slapen en hadden mooie herinneringen aan Gouda, de stad die hen kon boeien en entertainen.

Never change a winning city! Gouda must remain Gouda!

Gouda moet Gouda blijven! Basta!

Het volgende weekend zouden ze Rotterdam Blaak en omgeving verkennen, waaronder de Binnenrotte en de Lijnbaan. Nadien Rotterdam-Centraal.

Weekend Rotterdam – Rotterdam Blaak

Ze besloten op zaterdagochtend de trein te nemen vanaf Gouda naar het station Rotterdam Blaak.

Elke avond zouden ze terugkeren met de trein naar het hotel in Gouda. Amper een half uur treintijd.

Op zaterdag zouden ze vertoeven in de buurt Rotterdam Blaak, op zondag in Rotterdam Centraal.

Maar eerst Rotterdam Blaak:

Zo kwamen ze in het centrum van Rotterdam terecht.

Ze wandelden verder door naar de Binnenrotte waar menig inwoner en toerist een stuk gaat wandelen of fietsen en waar ook enkele horecazaken goede zaken doen.

De Binnenrotte biedt veel ruimte aan menig wandelaar en fietser, je hebt er enorm veel ruimte om een eind te gaan wandelen of fietsen.

Er zijn ook kleine fonteinen aanwezig.

Zonder Binnenrotte zou Nederland Nederland niet zijn!

De meiden besloten een weg binnendoor te nemen via het Grotekerkplein, een zijstraat aan de linkerzijde van de Binnenrotte. (naast de Laurenskerk)

Daarna rechtsaf nemen naar de Delftsevaart aan het water.

Daarna links de Meentbrug over met een prachtig zicht op de Delftse Vaart.

Tweehonderd meter verder kwamen ze uit op de Coolsingel waar het stadhuis gevestigd is.

Ze namen foto's van het stadhuis van Rotterdam.



Rotterdam Blaak – de Binnenrotte



Rotterdam – Zicht op de binnenvaart

Daarna gingen ze een snelle hap eten in een bistro.
Het werd kipcorn met een portie frietjes.
De meiden konden het wel smaken!
Parallel aan de linkerzijde van de Coolsingel ligt de Lijnbaan.
De Lijnbaan is een belangrijke en verkeersvrije winkelstraat in Rotterdam sinds 1953.
Het is een moderne winkelstraat voor voetgangers met aan beide zijden winkels.
Gekend door het grote publiek, elke dag vertoeven hier veel inwoners.

De meiden voelden zich in hun sas en kochten sneakers in promotie in een schoenenwinkel.
Ze verkenden de Lijnbaan en vonden het een unieke shopping street.
Willem bestelde samen met de meiden een ijs en ze genoten op een bank in de buitenlucht.
De meiden namen foto's van de winkelstraat en de passanten.
Een toerist nam Willem op de foto samen met de meiden.
Daarna zetten ze koers naar een Thaise noodlebar waar men heerlijke noodles serveerde.
Ze passeerden er de avonduren en Bo vertelde over haar werkweek die best lastig was geweest.
Hanne had evenmin een makkelijke week achter de rug maar had elke klant wel keurig bediend.
Willem had zijn taken naar behoren afgewerkt.
Maar het was fijn om in Rotterdam te zijn!
Daar waren ze het alle drie over eens.
Een leuke zaterdag voor herhaling vatbaar!

ZONDAG – Rotterdam Blaak

Op zondagochtend verkenden ze de buurt rondom Rotterdam Blaak.

Ze begaven zich naar de Boompjeskade met zicht op de Nieuwe Maas. Daarna staken ze per fiets de Willemsbrug over naar het Noordereiland.

Daar had je een heerlijk zicht op de Nieuwe Maas en Rotterdam aan de overzijde van het water.

Ze vertoefden er een tijdje en besloten na een uur toch terug over te steken over het water naar Rotterdam City.

Willem kende een heel leuke brasserie aan de Leuvehaven waar het drietal heenging.

Ze genoten van de middagzon en een drankje en hapje. Moments to cherish!

ZONDAG – Rotterdam Centraal

Kort na de middag ging de route naar het centrum van Rotterdam.

Het Weena is een straat met veel hoogbouw in het centrum van Rotterdam.

Het drietal wou Miniworld Rotterdam bezoeken (fijn toch) ten westen van het Hofplein en het Stadhuis van Rotterdam.

Het zou een ontspannend uitje worden, de meiden genoten met volle teugen van de prachtige opbouw die ze in Miniworld aantroffen.

Ze amuseerden zich de hele middag.

Nadien bezochten ze kort het Schouwburgplein, een groot stadspark met een modern design.

Tegen vijven gingen ze een hapje eten in een Chinees restaurant ter hoogte van de Mauritsweg.

Het werd een lekker diner voor hen allen.

"Hebben we toch een leuk weekend gehad!" riep Bo uit.

Hanne knikte en vond het een geslaagde dag.

Willem dronk zijn koffie leeg en knikte begrijpend.

"Het was leuk en reuzefijn om eens in Rotterdam te zijn!"

lachte hij.

De meiden lachten.

Met hun foto toestel in de hand maakten ze na het pand te verlaten nog enkele leuke foto's.

De meiden zetten snel vaart naar Rotterdam-Centraal.

De trein bracht hen terug naar Gouda en Leiden na een goed gevuld weekend.

Bedtijd en een avontuur rijker!

Mooi zo.

SEPTEMBER – SCHIEDAM - DE LANGE HAVEN EN DE WINDMOLENS

Schiedam is een plek vol avontuur en mysterie.

Je kan hier bijna alles vinden.

Oude klassieke gebouwen, leuke restaurants en horeca, wandelingen langs het water.

Een snelle hap tussendoor kan eveneens.

De dag en de nacht zijn elkaars tegenpolen in deze stad.

De noordelijk gelegen wijken in Schiedam zijn best nog veilig te noemen, de overige wijken scoren minder hoog. Het zuiden van Schiedam staat vooral bekend voor woninginbraken, drugsproblematiek, criminaliteit en misdaad in het zuiden.

Dat maakt leven in Schiedam tegelijk spannend en onveilig.

Wees voorbereid op het ergste, maar panikeer vooral niet!

Het drietal was voor geen kleintje vervaard en besloot toch op avontuur te gaan in deze redelijk onveilige stad.

Het zou meevallen, ze waren voorbereid op onaangename gasten.

Ondanks verboden, toch had Hanne pepperspray bij om het drietal te beschermen mocht er zich een noodsituatie voordoen.

Ze zouden er het beste van maken en een fotoalbum maken met mooie herinneringen aan Schiedam.

Voor de meiden deden hun best om zoveel mogelijk prachtige foto's te maken.

Voor hen was deze stad een boeiende uitdaging in hun soms saaie bestaan.

Willem had er ook zin in en kende Schiedam bijna op en top.

Hij had de beste horecazaken en de voornaamste straten in kaart gebracht voor het drietal.

Ze zouden de leukste plekken een bezoek brengen met prachtig fotomateriaal als resultaat.

"Let's dive into the unknown!" riep Hanne uit.

Bo grinnikte en Willem grijnsde.

Ze zouden zeker de

Korte Haven en de Lange Haven met een bezoek vereren.

Het centrum van Schiedam verkennen en een hapje gaan eten in twee leuke zaken.

Schiedam Weekmarkt op vrijdag is zeker de moeite waard.

Je kan er allerlei soorten verse vis, vers gebak, en een pak friet bekomen.

Iedere vrijdag staan marktlieden voor je klaar op de Lange Kerkstraat/Broersveld in Schiedam.

Verschillende marktkramen zorgen voor een sfeervolle vrijdag.

Bekend zijn ook de Luikse markten die drie- tot viermaal plaatsvinden in Schiedam per jaar.

Aan het Land van Belofte en op het Broersveld.

Eveneens in de wijk Groenoord op het Bachplein.

Een Luikse markt is een braderie waar zowel tweedehands als nieuwe spullen worden aangeboden.

De kwaliteit en diversiteit van de aangeboden goederen is redelijk hoog,

Het betreft antiek, brocante of ambachtelijk vervaardigde goederen.

Een Luikse markt is een uniek evenement!

Eénmaal aangekomen in het station Schiedam-Centrum begon het drietal aan hun ontdekkingstocht.

Via de Horvathweg begaven ze zich in zuidwestelijke richting via de Singel.

Ze passeerden eerst de Liduinabasiliek.

Een heel indrukwekkende en grote kerk die heel goed bewaard is gebleven.

Binnenin heel prachtig ingericht en afgewerkt, een architecturale parel die Schiedam rijk is.

Tegenover de Liduinabasiliek vind je het Stadserf, een heel groot stadsplein.

Ze volgden de Singel verder in zuidwestelijke richting en kwamen via het Emmaplein uit op de bekende hoofdweg Broersvest in Schiedam.

Altijd veel verkeer, leuke winkels en cafés met trendy mensen die altijd wat te vertellen hebben.

Ze vervolgden hun weg in zuidelijke richting.

Zo bereikten ze de Koemarktbrug en de Lange Haven die ze helemaal volgden langs het water in noordwestelijke richting.

Je kon heerlijk wandelen langs de Lange Haven met een prachtig zicht op de schepen langs het water en een verzicht op de windmolens.

Schiedam (en Rotterdam) hadden hen veel te bieden waarvoor ze dankbaar waren.

Deze plekken waren een verrijking op culinair en geestelijk gebied.



'Stadserf'



'Broersvest'

Ter hoogte van de Westvest (Schiedam) vond het drietal de Walvisstraat met vlakbij de prachtige Museummolen 'De Walvisch'.

Deze molen is goed bewaard gebleven.

Vanaf hier had je een uitzicht met in de verte de molen De Drie Koornbloemen, waar de Westvest overgaat in de Vellevest net over het water.

De meiden maakten prachtige foto's van beide molens en waren in hun sas.

Ze genoten van de zon en een lichte windvlaag.

Ze keerden terug naar de Lange Haven

en fotografeerden eveneens de Sint-Jan-de-Doperkerk (Havenkerk) en het Jenevermuseum langs het water.

Ze hadden aardig wat foto's genomen en vonden het een superdag!

"Goed weer en zulke leuke foto's!

Dat doen we nog wel eens over," grapten ze.

Willem had een pet op tegen de zon en maakte een dansje langs het water.

Zijn dag kon niet meer stuk.

"Woohoo! Willem is making some nice dance moves!" grapten ze.

Het drietal herenigde zich en besloot een hapje te gaan eten tegen zonsondergang aan de Koemarkt.

Het werd een vol-au-vent met frietjes van het huis met een frisse limonade.

Daar zei het drietal geen neen tegen.

Het werd een leuk avondmaal.

Ze rekenden af en gingen nogmaals op verkenning langs de Westvest.

Ditmaal wandelden ze verder door naar het zuiden, waar ze een bezoek brachten aan een stadspark met loofbomen en prachtige rozen, genaamd 'de Plantage', omgeven langs beide zijden

door de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat.
Hier konden de meiden uren doorbrengen, deze plek was mooi en ongerept.
De ondergaande zon maakte het park nog mooier.
Willem maakte een leuke foto van de meiden en vice versa.
"One to remember!" gilden de meiden.
De dag zat erop. Memories to cherish!



'Jenevermuseum Schiedam'



Molen 'De Walvisch'



'Molen De Drie Koornbloemen'

LANGE HAVEN EN KORTE HAVEN

De volgende ochtend trokken ze terug richting Lange Haven in Schiedam.

Ze zouden verder op verkenning gaan in westelijke richting.

Aan de linkerkzijde (westelijke zijde) betraden ze de Korte Haven met een watergeul en een bakkerij genaamd het Vlaams Broodhuys.

Ze gingen koffiekoeken halen en meer van dat lekkers.

De Korte Haven is een gracht die de verbinding vormt tussen de Nieuwe Haven (westelijk) en de Lange Haven (oostelijk)

Ze vervolgden hun weg richting Vlaardingerdijk en brachten een kort bezoek aan het Strickledepark.

Het was tijd voor een moment van ontspanning.

Ze bezochten een broodjeszaak in de buurt,

en vervolgden hun weg in zuidoostelijke richting via de Nieuwe Haven. Mooi uitzicht op het water.

Ze staken de Willemsbrug over verder naar het zuiden.

Tijd voor een verkenning in Schiedam-Zuid.

In Schiedam-Zuid heb je straten die parallel aan elkaar liggen:

de Steenstraat

de Houtstraat

de Ploegstraat

de Zalmstraat

de Visserstraat

Verder ook snackbar "Hans en Grietje", snackbar "Het Haasje" en "Mero's burger" als concurrenten van elkaar. (lachen)



Schiedam – 'Lange Haven'



Schiedam – 'Lange Haven'

Ze verkenden vooral de Havendijk en de Koninginnebrug.

In het zuiden haalden ze een frisse neus in Park Maasboulevard met een prachtig zicht op de Nieuwe Maas.

Het avontuur kreeg een vervolg:

Ze staken de Koninginnebrug over en via de Maasdijk en de Gustoweg bereikten ze de Marconistraat en de Schiedamseweg. Ze namen verderop een kijkje aan het Marconiplein in Rotterdam en maakten tijd voor een kop koffie.

De meiden maakten foto's van de buurt.

Vlakbij de Mathenesserweg was er een koffiezaak en een Pizza House. Net waar ze naar op zoek waren.

"Eerst een lekkere bak koffie en wat bijpraten!" riep Willem uit.

De meiden gingen akkoord.

"Deze avond na een wandeling in het nabijgelegen park, gaan we genieten van een pizza in het Pizza House!" antwoordden de meiden.

"Reuzefijn! Pizza, per favore!" riep Willem uit.

"Woohoo!" riepen de meiden enthousiast.

Ze genoten van hun bak koffie en overlegden welke pizza ze deze avond zouden bestellen.

Daarna was het tijd voor een wandeling in het nabijgelegen park.

In het park vond je prachtige bloemen, alsook een monumentaal kunstwerk genaamd "Het Vergeten Bombardement".

Er was een zitbank in de buurt, de meiden waren moe.

Ze namen plaats op de zitbank terwijl Willem een eind ging joggen in het park.

Voor zijn leeftijd was hij nog best in conditie.

De meiden vonden het reuze.

Rond zessen begaven ze zich naar het Pizza House waar de meiden ieder twee pizza's bestelden.

Een pizza funghi en een pizza quattro formaggi (tomatensaus met 4 kazen) om de avond wat pit te geven.

Willem sloot zich aan bij de keuze van de meiden en keek uit naar een avondje gezellig culinair samenzijn.

"Pizza, per favore" riep hij nogmaals uit in zijn beste Italiaans!

"Let us enjoy this pizza! Godiamoci questa pizza!"

De meiden gaven hem een klein applaus.

De pizza's werden enige tijd later geserveerd.

Het werd een gezellig samenzijn met leuke momenten;

Willem en de meiden hadden het naar hun zin.

Ze hadden talloze leuke herinneringen aan deze drie steden in Nederland.

Gouda, Rotterdam en Schiedam.

Elke stad heeft zijn kwaliteiten en deugden.

Iedere stad is meer dan één bezoek waard!

Gouda: authentiek en eigenwijs met kaastraditie

Rotterdam: intelligent, vooruitstrevend and ahead of technology

Schiedam: om te koesteren, uniek in zijn genre en schoonheid

Het drietal had talloze foto's gemaakt die de steden heel mooi in beeld brachten.

Hun trip was meer dan geslaagd en ze hadden het voor elkaar gekregen om deze dagen meer dan boeiend te

maken!

“Applaus voor ons allen,” riep Bo uit.

“Dit waren leuke tijden! Voor herhaling vatbaar!”
beaamden Willem en Hanne.

De laatste dag van hun verblijf was aangebroken.
De meiden gingen samen met Willem koffiekoeken halen in Rotterdam. Een bak koffie erbij voor Willem.

Daarna gingen ze nog enkele souvenirs kopen die leuk maar niet duur waren.

De meiden kochten ieder een extra lang longsleeve shirt met daarop "I love Rotterdam!"
Op de rugzijde stond "Have A Good Time!" te lezen.
De meiden kochten eveneens een mini-windmolen aan een spotprijs!

Willem kocht een teddybear met daarop de slogan:
"Rotterdam Rocks!"

Ze keerden terug naar het hotel.
Daar pakten ze hun bagage in en ruimden de hotelkamers op waar ze verbleven hadden.

"Reuzefijn om in Gouda, Rotterdam of Schiedam te zijn!"
"Laten we maar verdwalen in de straten van Gouda, Rotterdam of Schiedam met een lekker pak friet of een leuk ijsje waar we heerlijk van genieten.
Er valt zoveel te zien, telkens opnieuw een boeiend avontuur!" schaterden de meiden.
"Hup Holland Hup!" riep Willem.
"Zeker weten! Entertainment for all!"
"Doei! Dada! Doei!"
"Tot nog eens!" wuifden de meiden Rotterdam en Gouda uit.
"Good times ahead!"
Willem knipoogde.

Daar ging de trein die hen veilig terug thuis zou brengen naar Leiden.

De maan hield hen gezelschap tot ze thuis kwamen.

Een verdiende nacht slaap voor de boeg.

OKTOBER – THUIS IN LEIDEN

Daar waren ze terug thuis.

Na een boeiend avontuur in drie populaire en voorname steden in Nederland: Gouda, Rotterdam en Schiedam.

De meiden vonden de drie steden allemaal even boeiend en leuk.

“Er valt heel wat te zien en te beleven in elke stad! Iedere stad heeft zijn eigen verhaal en atmosfeer.” sprak Bo.

Hanne stemde in en nam samen met Bo enkele postkaarten door die ze gekocht hadden in Gouda.

“Je moet er heen en het zelf beleven!” antwoordde Hanne.

Willem stemde in.

In de namiddag maakte het drietal een boeiende fietstocht door Leiden en gingen ze inkopen doen.

Bo zou lekkere hapjes maken voor bij het glas CAVA.

Ze hielden een half uur aperitief en hadden boeiende gesprekken.

Daarna volgde een Chinese avondmaaltijd met Vietnamese loempia's, kipblokjes, grote garnalen, bruine rijst en zoetzure en currysaus.

Het werd een avond waarbij de meiden het naar hun zin hadden! Willem besloot de avond met een bak koffie terwijl ze de foto's van Gouda, Rotterdam en Schiedam bekeken op een groot scherm.

“Mooie herinneringen aan deze steden!” juichten Bo en Hanne.

“Dat is zeker zo!” antwoordde Willem.

NOVEMBER – DE MEIDEN AMUSEREN ZICH

In november speelden de meiden een potje dammen op zondag bij Bo thuis.

Ze had koffie gezet en boterkoeken gehaald.

Hanne speelde slim maar toch won Bo de meeste spelletjes dammen.

Het ging er soms spannend aan toe, de meiden amuseerden zich.

“Het is maar een spel maar het boeit ons!” sprak Bo.

“We spelen om te winnen maar soms wordt het moeilijk,” antwoordde Hanne.

Op zaterdagmiddag was er koffie met gebak bij Willem en besproken ze de voorbije werkweek.

De meiden deden stevast hun best als winkelbediende, Willem werkt alle taken af die hem werden toebedeeld.

De weken vlogen voorbij.

Op vrijdagavond gingen ze de stad in voor een cappuccino in een koffiehuis.

Het werden gezellige avonden.

De maand december kwam eraan,

de meiden keken uit naar de koopjesperiode.

Het zouden drukke tijden worden voor hen.

DECEMBER – HUP HOLLAND HUP

Tijdens de weekends in december speelde Willem basgitaar voor de meiden.

Groovy tunes en leuke akkoorden brachten sfeer in het huis.

De meiden genoten van de performance met een frisdrank erbij.

Hij speelde een uur vol met verschillende nummers, jazz, groovy baslijnen en bee-bop inclusief.

“Amazing! Supergaaf!” riepen de meiden uit.

's Avonds was er een gezellig etenje bij Willem.

Daarna een filmavond.

Nadien wuifden ze Willem uit en bedankten voor zijn gastvrijheid.

“Graag gedaan! Tot later.” sprak hij.

“Doen we nog wel eens over!” antwoordden de meiden.

“Komt in orde!” besloot hij.

De meiden keerden huiswaarts, een ervaring rijker.

“Op een boeiend en leuk leven!” besloten ze.

HUP HOLLAND HUP!