

MORGEN WORDT ALLES BETER



WILLEM

BO

HANNE



Binnenstad Leiden

INLEIDING

Het drietal Willem, Bo en Hanne woont in Leiden. De gezellige stad met de beroemde universiteit en plantentuin.

Ze hebben elk hun beroepsactiviteit tijdens de week en maken de weekends gezellig voor elkaar.

Willem woont in Leiden in een klein pand.

Hij werkt als medewerker bij de stad.

Bo werkt voor een winkelketen en Hanne is winkelbediende.

Bo heeft een klein huis afbetaald, Hanne huurt een pand.

Het drietal vult de weekends samen in en ze maken er een boeiende tijd van. Willem vindt het leuk om met hen op stap te gaan in de binnenstad en neemt hen mee naar mooie plekken. Samen verkennen ze de binnenstad en ook Amsterdam, Zoeterwoude en Noordwijk zijn hun bezoek meer dan waard.

Een verrijkend boek met mooie momenten.

Copyright Nota / Copyright Notice

Niets uit deze uitgave (als PDF E-boek) mag verveelvoudigd, gekopieerd of gedistribueerd/uitgegeven worden door derden of andere partijen/drukkerijen/uitgeverijen /bedrijven in welke vorm dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Niets uit deze uitgave (als PDF E-boek) mag herwerkt of bewerkt worden door derden of andere partijen/drukkerijen/uitgeverijen/bedrijven zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Alle geschreven tekst, fotomateriaal, cartoons en inhoud in dit boek zijn eigendom van MAXBOEK.NL (rechtmatige eigenaar en auteur: Christophe De Sloovere)

De auteur blijft de eigenaar inzake de volledige auteursrechten op dit boek. (en E-boek)
Het is elke drukkerij/uitgeverij of eender welke organisatie/bedrijf verboden dit werk in drukvorm/boekvorm uit te geven/op de markt te brengen of digitale prints (o.a. E-boek) te distribueren, alsook een verbod om dit boek als nieuw boek of onder een andere titel in PDF e-boek vorm (online) of drukvorm (fysiek) online aan te bieden of te verkopen/verhuren.

Verfilming is eveneens niet toegestaan zonder rechtmatige toestemming van de auteur.

De auteur (Christophe De Sloovere) blijft de rechtmatige eigenaar van alle rechten op elk E-boek (ook boek in drukvorm) op de website MAXBOEK.NL

Dit digitale E-boek in PDF formaat is enkel te bekomen via de website MAXBOEK.NL

Hier koopt U rechtstreeks van de eigenaar/auteur. Wij garanderen dat U een origineel en goed exemplaar bekomt.

Vertrouw geen andere websites of downloads. Origineel PDF E-boek enkel te verkrijgen via MAXBOEK.NL

FICTIEREEKS 2 (MAXBOEK.NL)
WILLEM, BO en HANNE in LEIDEN

**MORGEN WORDT ALLES BETER
(LEIDEN)**

FUN IN GOUDA + ROTTERDAM

BREDA FOREVER



© 2022 MAXBOEK.NL – Alle rechten voorbehouden.

MORGEN WORDT ALLES BETER

JANUARI – WEEKENDS BIJ WILLEM

FEBRUARI – EROP UIT

MAART – OP STAP DOOR LEIDEN

APRIL –

DE BURCHT EN HET VAN DER WERFPARK

MEI – MUURGEDICHTEN IN LEIDEN

JUNI – UITGAAN EN SUPPEN IN LEIDEN

JULI – VALKENBURG EN NOORDWIJK STRAND

AUGUSTUS – ZOETERWOUDE

SEPTEMBER – DORDRECHT

OKTOBER – LEIDSEPLEIN AMSTERDAM

NOVEMBER –

GEZELLIGE TIJDEN IN LEIDEN

DECEMBER – HAPPY NEWYEAR

JANUARI – WEEKENDS BIJ WILLEM

De winter deed zijn intrede. Januari zorgde voor koude temperaturen.

Willem draaide de verwarming wat hoger in zijn pand om aangenaam te kunnen werken.

Hij had Bo en Hanne uitgenodigd op vrijdagavond.

Er was een filmavond gepland met een etentje vooraf.

Willem verweende de meiden met vol-au-vent en kroketjes op vrijdagavond. Hij verwelkomde hen met een glaasje CAVA.

Hanne hielp Willem mee in de keuken.

De hoofdmaaltijd werd een uur later geserveerd door Bo.

Het smaakte heerlijk. Ze genoten van de maaltijd en maakten een praatje over de voorbije werkweek.

Die was veelal positief geweest voor het drietal.

Hanne ruimde de tafel af na het diner en ze praatten nog wat verder.

Daarna namen ze plaats in de zetels in de living.

Willem had een kleine cinemazaal met audio.

De film die ze keken was een psychologisch drama met een happy end.

Een Italiaans gezin had het moeilijk om alles betaald te krijgen, de vader vond op een dag beter werk en deed zijn best om zijn nieuwe job zo goed mogelijk te vervullen. Hij maakte promotie na 5 jaar en het gezin vierde de overwinning.

Door hard werken en motivatie maakte de vader de levensomstandigheden voor het gezin pakken beter. Hierdoor konden ze toch een goed bestaan uitbouwen en kwam het uiteindelijk allemaal goed. De vader bleef hard werken, zijn zoon studeerde af met onderscheiding en vond ook een heel goede job.

De vader was trots en zag zijn inspanningen beloond.

De moeder kookte elke dag lekker eten.

La cucina italiana ! (De Italiaanse keuken!)

De film eindigde met een happy end waarbij de zoon en vader elkaar geluk wensten en de moeder een heerlijk maal bereidde.

De film was gesproken in het Italiaans maar Nederlands ondertiteld.

De meiden genoten volop en de 90 minuten film waren zo voorbij. Willem vond het een geinige film, één om te koesteren.

Blij de film bekeken te hebben, genoot het drietal nog na van een drankje en hapje.

De meiden zouden in de living blijven slapen op de sofa die dienst deed als logeerbed.

Willem wenste hen een goede nachtrust toe.

“Welterusten!” riep Bo hem toe.

De meiden vielen snel in slaap, Willem poetste nog snel zijn tanden.

Daarna zocht hij ook zijn bed op.

De wekker stond pas om 10u00.

Op zaterdagochtend haalde Bo boterkoeken en vers brood bij de bakker.

Hanne had reeds koffie gezet voor het drietal.

“Morgen morgen!” riep Willem de meiden toe.

Ze genoten van een kop verse koffie met boterkoeken.

Willem spoedde zich tegen de middag naar de supermarkt om kipbrochettes en vers vleesbrood te halen.

Tomaten, komkommer, boontjes, champignons, aardappelkroketten, ketchup en ijssorbet vervolledigden het feestmenu dat hij zou klaarmaken.

De meiden hadden de vaat van de vorige dag teruggeplaatst in de keukenkasten en het aanrecht schoongemaakt.

Er was een kleine tuin aan het pand, de meiden gingen een frisse neus halen en maakten buiten pret.

Willem hield zich ondertussen bezig met de voorbereiding van het avondmaal.

Op zaterdagavond waren er kipbrochettes met verse groenten en kroketten.

Daar waren de meiden laaiend enthousiast over en ze besloten Willem mee te helpen en de tafel alvast te dekken.

Ze deden rustig aan en maakten de tafel mooi op.

Willem nam zijn tijd en startte pas rond 17u00 om de maaltijd te bereiden.

Hanne hielp hem mee in de keuken en zag dat het

goed kwam. Willem vond het allemaal reuze en bediende de meiden aan tafel.

Ze bedankten hem voor zijn culinaire inzet, hij bediende zichzelf eveneens van een rijkelijk voorzien bord. Ze lieten het zich meer dan smaken. Het werd een gezellige avond waarbij ze zich goed amuseerden en een fijne tijd hadden.

Willem had op zaterdagavond een meer luchtige film gepland met komische accenten.

Die vonden de meiden super en voor herhaling vatbaar.

Willem had eveneens genoten.

Rond elfen ging het drietal slapen.

Op zondagochtend waren er nog boterkoeken over van de vorige dag die de meiden gretig opaten.

Willem zette koffie en goot voor elk een tas in.

“Bakje troost!” riep hij.

“Helemaal goed!” antwoordden de meiden.

“Laten we op zondag maar even rustig aan doen!” grapte Willem.

De meiden brachten tijd door in de tuin, waar de kat van de burens blijkbaar kunstjes vertoonde.

De meiden konden er hartelijk om lachen.

's Avonds was er vleesbrood met groenten.

De meiden bedankten Willem voor alle gedane moeite, het afscheid viel hen zwaar.

Willem had het naar zijn zin gehad dit weekend en bedankte de meiden voor alle inzet.

Het waren mooie tijden geweest.
“Doen we nog wel eens over!” riep Willem.
“Tuurlijk!” riepen Bo en Hanne.

Ze namen hun fiets en wuifden Willem uit.
Bo en Hanne staken hun duim omhoog om hem te bedanken.

De meiden fietsten samen naar huis.
Bo had een klein huis kunnen kopen in Leiden,
Hanne huurde een pand.
Ze wensten elkaar een goede nacht en een leuke werkweek toe.

Het werd snel terug donderdag.
Ze hielden contact met Willem.
Hij stelde voor om dit weekend op zaterdag een uitstap te maken in Leiden.
De meiden vonden het dik in orde en zouden hem op zaterdag ontmoeten in het centrum van Leiden.
Ze zouden alle drie met de fiets de stad doorkruisen.

Op vrijdagavond gingen de meiden samen een spaghetti eten in een horecazaak niet ver van het centrum.
Het werd bijpraten en ze genoten van een kop koffie als afsluiter.
Daarna was het bedtijd.

Op zaterdag werden ze wakker rond 10u00.
Snel de douche in en tanden poetsen.
Nieuwe kleren aan, een nieuwe dag.

Rond de middag hadden ze afgesproken met Willem in het centrum van Leiden.

Tegen twaalf ontmoetten ze elkaar op de afgesproken plek, Willem was tevreden hen terug te zien.

Lekker de namiddag doorbrengen in Leiden, het worden leuke tijden !

Willem had informatie over de stad opgezocht en in zijn geheugen geprent.

De universiteit van Leiden is de oudste van Nederland, daterend van 1575!

De universiteit heeft ook een botanische tuin (hortus botanicus), opgericht in 1590, toen werden de tulpen geïntroduceerd in West-Europa vanuit Turkije.

Na Amsterdam heeft Leiden de meeste grachten, 28 kilometer lang. Veel grachten konden niet worden toegemaakt.

Ze passeerden het Lipsiusgebouw van de universiteit op hun fietstocht.

"Ik neem jullie mee naar de Sterrenwachtlaan en de Witte Singel. Daarna gaan we een hapje eten." sprak Willem.

Vervolgens gaan we met de fiets een tocht maken naar het Stevenspark, een groot park dat westelijk gelegen is, waar we even rust nemen.

Zo gebeurde.

Het werd een boeiende en avontuurlijke fietstocht.

De meiden genoten van een prille januarizon.

Via de Haagweg kwamen ze aan bij het

Stevenspark, waar ze zouden genieten van een welverdiende rustpauze.

Willem en de meiden hadden onderweg een fles water gekocht om zich te verfrissen.

Het werd een rustige namiddag.

De volgende zaterdag zouden ze een ander deel van de stad verkennen samen met Willem.

Rond zessen verlieten ze het park en gingen een pak friet halen bij een lokaal friethuis.

Ze praatten nog even bij en Willem zag dat de meiden zich amuseerden.

Rond zevenen vertrokken ze per fiets huiswaarts.

Willem naar zijn pand, de meiden naar hun plek.

De meiden bedankten Willem voor de leuke tijd.

“Slaap goed!” riep hij hen toe.

Het weekend erna plande Willem opnieuw een uitstap in Leiden op zaterdagmiddag.

Hij reed hen erheen met de wagen.

De meiden stapten uit en volgden Willem richting de Haarlemmerstraat, de meest bekende winkelstraat in Leiden.

Ze gaven hun ogen de kost en de meiden zagen een paar sneakers dat hen heel goed zou staan.

Ze zouden eerst verder de straat verkennen en later terugkeren.

's Avonds was er een klein diner in een Indonesisch restaurant gepland.

Ze verkenden verder de Haarlemmerstraat en enkele zijstraten.

Er was niet zoveel volk, daarmee konden ze een kijkje nemen wat er zoal in de winkels aangeboden werd.

Willem kocht een douchepakket en shampoo, de meiden kochten een paar sneakers, nieuwe shirts en twee pulls.

Ze borgen de gekochte spullen veilig weg in Willem's wagen.

Ze kuierden nog wat rond en Willem vermaakte zich met de meiden.

Rond 17u00 gingen ze een hapje eten in een Indonesisch restaurant.

Voor ieder twee loempia's van het huis, gevolgd door Bami Goreng met kipbrochette.

Ze lieten het zich smaken en verlieten rond 18u00 het pand.

Ze keerden terug naar de winkelstraat.

Hanne vond het een geslaagde zaterdag.

Willem en Bo stemden in.

Het laatste weekend van januari plande Willem een etentje voor de meiden bij hem thuis op zaterdag.

Zo konden ze 's avonds nog een film meekijken.

Willem deed inkopen in de supermarkt op de middag. Voldoende proviand, kip, verse groenten, vol-au-vent, frieten en sorbetijs als afsluiter.

Aperitiefhapjes en een fles CAVA.

De meiden kwamen eraan tegen 16u00 en hielpen Willem met de hapjes en de CAVA.

Na een uur aperitieven en praten, maakten Willem en Hanne de maaltijd klaar in de keuken.

Bo verzorgde de borden, het bestek en de glazen.

Een half uur later werd de vol-au-vent met frieten geserveerd samen met een tomaat-komkommer salade.

Het werd heerlijk tafelen voor het drietal en ze maakten er een leuke avond van.

Rond 21u00 startte Willem de film.

Deze keer een "love story" met een happy end.

Een student en een studente, die verliefd worden op elkaar in hun studietijd, het ook twee jaar volhouden maar nadien elkaar uit het oog verliezen.

Drie jaar later, als ze elk vast werk hebben, ontmoeten ze elkaar terug in een danscafé en besluiten ze elkaar verder trouw te blijven.

Ze gaan samen op reis en maken een fantastische twee weken mee in Sevilla.

Ze leren vloeiend Spaans spreken en genieten van tapas en de Spaanse keuken.

Mocht het leven een film zijn dan zou het leven er beter uitzien.

De laatste avonden gaan ze uitwaaien op het strand in het zuiden.

Sevilla, a city to remember!

"Enig mooie film!" riep Hanne uit.

Willem en Bo vonden het een geslaagde avond.

De meiden bleven wederom slapen bij Willem op het logeerbed.

Op zondagochtend haalde Bo boterkoeken en Frans brood met kaasbeleg.

Zo was er nog een gezellig samenzijn tot na de middag.

In de tuin speelden ze een partijtje badminton.

Ze bedankten Willem van harte voor de leuke tijden.

De maand had zijn einde genomen.

FEBRUARI – EROP UIT

Februarimaand.

Willem had voor hem en de meiden enkele uitstappen gepland.

Deze maand zouden ze elke zaterdag een regio in Leiden gaan verkennen per fiets.

De eerste zaterdag stond de Tuinstadwijk en de Burgemeesterswijk op de agenda.

Ze zouden echter eerst een koffie gaan drinken op een terras aan het water.

Willem vertelde de meiden enkele weetjes over Leiden.

Op zaterdag heb je traditioneel in Leiden de gezelligste markt van Nederland.

Leiden heeft vele winkelketens maar ook typische Leidse winkeltjes zijn er te vinden.



BINNENSTAD LEIDEN



RAPENBURG / PIETERSKWARTIER / WITTE SINGEL

Leiden kent de leukste evenementen in de binnenstad:

de Lakenfeesten, Leiden Culinaire, Leiden Marathon en de Leidse Singelloop.

Willem besloot de meiden dit weekend mee te nemen naar de Tuinstadwijk en de Burgemeesterswijk. (Roodenburgerdistrict) De Tuinstadwijk maakt deel uit van het Roodenburgerdistrict en ligt aan de zuidzijde van de stad, buiten de singels.

Met een 3700 inwoners een gezellig dorp waar het leuk wonen is met slechts 100 misdaden per jaar. De Leliestraat, Pioenstraat en Acaciastraat zijn sfeervolle straten waar het echt leuk wonen is. Elke dag is hier een zonnige dag.

De Burgemeesterswijk is oostelijk gelegen van de Tuinstadwijk.

Ze verkenden de wijk vanaf de Burggravenlaan.

Ten zuiden van de Burggravenlaan vinden we de Oppenheimstraat, Moddermanstraat, Scholtenstraat en Asserstraat, zuidelijk begrensd door de Van Vollenhovenkade.

Ten zuiden van deze kade vinden we parken met groen en de Leidse Hockeyclub Roomburg evenals Tennisclub Roomburg, begrensd in het zuiden door de Kanaalweg langs het Rijn-Schiekanaal.

De tweede zaterdag bezochten ze het Pieterskwartier, de leukste wijk van Leiden, ingeklemd tussen het Rapenburg (gracht) en de Breestraat.

Willem maakte enkele panorama-foto's van Rapenburg.

Het Pieterskwartier is een prachtige oude wijk met vele stegen, ateliers en hofjes en de Pieterskerk.

De Pieterskerk heeft een prachtige architectuur met heel majestueuze torens.

Hij maakte een tiental foto's van de indrukwekkende kerk.

De pittoreske steegjes van het kwartier zijn gezellig om door te wandelen en je vindt er alle winkels bij elkaar.

Je kan er ook een hapje eten en ze serveren er lekkere koffie.

Het drietal bezocht een leuk café en ze bestelden voor ieder een koffie.

Het beloofde een fijne namiddag te worden.

Ze verkenden de steegjes en ontdekten vele restaurantjes en winkeltjes. Hier zouden ze straks een hapje komen eten.

Willem legde de leukste winkels vast op foto. Zo had hij een idee hoe de buurt er uitzag.

De meiden genoten van de uitstap en maakten een wandeling met Willem door de steegjes.

Ze brachten ook een bezoek aan het befaamde Japanmuseum Sieboldhuis.

Dit museum aan het Rapenburg herbergt voorwerpen die Philipp Franz von Siebold heeft verzameld tijdens zijn verblijf op Deshima, de Nederlandse handelsnederzetting bij Nagasaki in Japan. (1823-1829)

Daarna gingen ze eten in een restaurant met een goede keuken in het Pieterskwartier.

Het werd een topdag voor het drietal, het eten smaakte heerlijk en de drank was goed gekoeld. De meiden vonden het helemaal goed en bedankten Willem voor de uitstap.

De derde zaterdag stond het Noorderkwartier op de agenda met een bezoek vooraf aan de Herensingel en het Huigpark.

Het Noorderkwartier is een wijk in de Nederlandse stad Leiden, heeft een oppervlakte van 69 hectare en herbergt 3160 gezinnen

In het zuiden begrensd door de Herensingel.

Ze brachten eerst een bezoek aan het Huigpark voor een korte wandeling.

Daarna gingen ze op verkenning doorheen het Noorderkwartier. Via de Prinsenstraat bereikten ze de Bernhardkade en Soestdijkkade. Daarna verkenden ze de Julianakade langs beide zijden. Leuke tocht.

De laatste zaterdag zouden ze vertoeven in het Stevenspark dat westelijk gelegen was om tot rust te komen.

- Leiden -
Pieterskwartier - Pieterskerk
Noorderkwartier



MAART – OP STAP DOOR LEIDEN

In maart werd het zonniger weer.

Ze hadden het druk op het werk, maar vonden toch tijd in het weekend om eens af te spreken voor een uitstap.

Vooral Willem was de drijvende kracht om elke zaterdag een boeiende uitstap te doen.

De eerste zaterdag van maart besloten ze om wat bij te praten in een koffiehuis.

Bo en Hanne hadden elkaar veel te vertellen.

Ze planden om de overige weekends een uitstap te maken die hen zinvol leek.

Enige cultuur meepikken en een lekker hapje eten. Willem had nog enkele bezienswaardigheden op zijn checklist die zeker een bezoek waard waren.

De tweede zaterdag werd een culturele uitstap gepland.

Het drietal zou een bezoek brengen aan enkele bekende steegjes in Leiden, deze zouden ze combineren tot een boeiende wandeling. De oudste bioscoop van Leiden werd eveneens met een bezoek vereerd.

Leiden kent heel wat stegen, de één al meer toegankelijker dan de andere.

Willem, Bo en Hanne zouden overdag enkele stegen verkennen.

Willem zou alles op foto vastleggen, zodoende hadden ze beeldmateriaal van elke steeg.

De Marktsteeg, Molensteeg en Moriaansteeg spreken het meest tot de verbeelding met hun klassieke architectuur en prachtige nachtverlichting met lantaarns.

In de Mirakelsteeg kan je hopen op een mirakel. De Legewerfsteeg en Maarsmansteeg zijn heel gezellig met winkels vlakbij.

In de Kolfmakersteeg en Kloksteeg kan je rustig wandelen en fietsen en genieten van een biertje.

De Hazewindsteeg en de Koddesteeg lijken de meest avontuurlijke stegen.

De William Brewstersteeg en Wolsteeg zijn uniek in hun genre en verdienen een ereplaats.

De avontuurlijke tocht door de steegjes leek de meiden wat gevaarlijk, maar het viel reuze mee.

Ze brachten ook een bezoek aan de bioscoop Trianon in Leiden. Het Trianon Theater is de oudste bioscoop van Leiden en werd op 19 augustus 1927 geopend voor publiek.

Sindsdien is het een vaste waarde geworden bij menig film liefhebber in Leiden.

De meiden vonden het allemaal best en gingen samen met Willem een spaghetti eten in een nabij gelegen Italiaans restaurant.

De dag was mooi geweest voor hen en ze hadden genoten.



- Maarsmansteeg Leiden -

De derde zaterdag zouden ze er een ontspannende uitstap van maken. Bo en Hanne hadden een lijst met Leidse woorden en spreuken opgesteld om de dag meer humor te geven.

Ze verrasten Willem en brachten hem deze Leidse woorden en spreuken bij:

Leidse Woorden

Bakkie pleur: kopje koffie
Fibeldekwick: kind dat niet kan stilzitten
Frummeletten: tuttebellen
Gabber: kameraad
Gouwjas: gladde zakenman
Jambek: mafkees, lul
Ketjas: grappenmaker
Oetjetoe: lummel
Zevenzeiker: zeurkous of gierigaard

Leidse Spreuken

Eén toet mem: alles is gelijk, het maakt allemaal niets uit
Glippen: ergens naar binnen gaan zonder te betalen
Ik peer 'em: Ik ga er vandoor

Willem vond het leuk om dergelijke woordenschat even tot zich te nemen en er enkele leuke zinnen mee te vormen.

Hij bracht de meiden aan het lachen:

“Jullie zijn frummeletten (tuttebellen) en ik ben een jambek (mafkees) die een bakkie pleur (kop koffie) niet kan missen.”

De meiden schaterden het uit.

“Ooit had ik een gabber (kameraad), maar het bleek een grote zevenzeiker (zeurkous).”

Gelach bij de meiden.

Ze vervolgden hun weg naar het centrum van Leiden. Willem parkeerde zijn wagen aan de Lammermarkt. Vandaar liepen ze zuidwaarts richting Oude Singel. Daarna de Turfmarktbrug over in zuidelijke richting. Ze verkenden de Haarlemmerstraat, de bekendste winkelstraat van Leiden.

De meiden kochten enkele shirts en hoodies nu het lenteweer zijn intrede deed

Daarna liepen ze zuidwaarts en dronken een biertje in een kroeg in Kort Rapenburg. Hierna verkenden ze de Apothekersdijk en Stille Rijn, staken de Kippenbrug over en brachten een bezoek aan het Stadsbrouwhuis op de Aalmarkt. Ze bleven een half uur en gingen vijfhonderd meter verderop een pak friet halen bij een frietshop. Ze genoten van het pak friet en de

brochette die ze besteld hadden.

Daarna namen ze terug een plek in in het Stadsbrouwhuis voor een lekker biertje. Ze bleven napraten en genoten van de gezellige sfeer in het pand. Daarna maakten ze een wandeling terug naar de Lammermarkt waar Willem's wagen geparkeerd stond. Hij zette hen af aan hun woonplaats, wuifde even en reed daarna door naar huis.

De laatste zaterdag van de maand deden ze een uitstap naar Katwijk aan Zee.

Het was echt lekker weer en ze wouden even weg uit Leiden naar een leuke plek om uit te waaien. Willem was in goede doen en ook de meiden hadden er echt zin in.

“Gaan we lekker uitwaaien en daarna iets eten met een bak koffie erbij!” sprak Bo.

“Haha, dat lijkt me reuze!” antwoordde Hanne.

Willem reed voorbeeldig tijdens de rit naar Katwijk aan Zee.

De meiden maakten hem attent op enkele fietsers die snel naderden.

Willem parkeerde zich vlekkeloos en de meiden stapten uit.

Het was echt lekker wandelweer en de zon was bij wijlen fel. Willem en de meiden gingen een uur lang wandelen op het strand.



– Stadsbrouwhuis –
Aalmarkt in Leiden



– Katwijk aan Zee –

Ze hadden honger gekregen van de zeelucht en gingen een belegd broodje eten in een handelszaak.

“Het wordt een fijne namiddag!” sprak Willem.

“We maken er het beste van en amuseren ons!” antwoordde Hanne.

“Doen we zeker!” zei Bo.

Ze verlieten de handelszaak en namen rustig plaats op het strand.

“Even lekker uitrusten en uitwaaien!” sprak Hanne.

“Doet inderdaad deugd!” antwoordde Bo.

Ze hadden een gezellig gesprek met Willem.

Die avond had hij nog een filmavond gepland voor de meiden. Dat vonden ze geinig.

Rond 16u00 gingen ze koffie drinken in een koffiehuis.

Ze bleven een uur praten aan tafel, de meiden betrokken Willem in het gesprek om zijn mening te vragen.

Rond vijven verlieten ze het pand en wandelden nog een half uur op het strand.

Ze stapten daarna in de wagen en Willem nam de meiden mee naar zijn huis voor een filmavond.

Hij had hapjes voorzien om op te warmen in de oven.

Een glas frisse CAVA maakte de avond compleet.

De film was een Franse komische film die de meiden aan het lachen bracht.

Willem vond het allemaal goed, de film duurde anderhalf uur.

De meiden volgden tot op het einde en hadden veel fun.

Het drietal voerde een kort gesprek na de film.

Het was een leuke avond geworden, de meiden waren tevreden.

Hij zetten hen thuis af met de wagen en wuifde hen uit.

Hij wenste de meiden welterusten en ging zelf snel slapen bij thuiskomst.

Tanden poetsen en bed in voor een verdiende nacht slaap.

De maand maart was een boeiende maand geweest voor het drietal.

APRIL – DE BURCHT EN HET VAN DER WERFPARK

In april had het drietal enkele uitstappen gepland.

Willem wou de meiden eerst enige nuttige informatie bijbrengen over Leiden.

Haar bijnaam is de sleutelstad.

Het verwijst naar het stadswapen met Sint-Pieter (Petrus) als beschermheilige van de stad die een sleutel in zijn hand heeft.

De tulp is het symbool van Nederland maar is eigenlijk afkomstig uit de regio's Kazachstan en Turkije. De eerste tulp op Nederlandse bodem werd in 1593 geplant. Dat gebeurde in Leiden, in de Hortus Botanicus. Vijf eeuwen later is Leiden een belangrijk centrum in de Bollenstreek.

In de 16de eeuw werden de oude huizen gekocht met tulpenbollen, toen meer waard dan goud.

Volgens het type gevel zijn er drie types huizen in Leiden te onderscheiden:

Belgisch, Amsterdams en Leidens.

Leiden heeft 28 km grachten, enkel Amsterdam heeft er meer.

Leiden telt ook 88 bruggen om het water over te steken. Het water en de bruggen geven de stad een schilderachtig karakter.

De Leidse sterrenwacht is de oudste nog bestaande universitaire sterrenwacht ter wereld.

Gebouwd in 1705 is de Schouwburg van Leiden het oudste nog in gebruik zijnde theater van Nederland. De programmatie is rijk en gevarieerd. Klassieke muziek, theatervoorstellingen, cabaret, pop en jazz, musicals, dans en theatercolleges.

Leiden is de stad van de muurgedichten, vele gevels in de stad zijn versierd met gedichten in verschillende talen. In de meimaand zou het drietal een leuke ontdekkingstocht maken doorheen de stad.

Het eerste weekend bezochten ze De Burcht van Leiden, een prachtige historische plek met een heel mooi uitzicht.

Willem nam voldoende foto's.

Daarna begaven ze zich naar de Breestraat, waar ze een lunch namen in een leuk restaurant.

Willem en de meiden dronken een biertje om het gezellig te maken.

Rond 14u00 verlieten ze de zaak en wandelden ze verder langs de winkels met historische gevels.

Bo en Hanne kochten enkele postkaarten die ze mooi vonden.

Daarna brachten ze een bezoek aan het Van Der Werfpark waar ze rustig genoten van een lentezon.

Willem bekeek de foto's die hij totnogtoe had gemaakt en was meer dan tevreden.

De foto van de meiden in het restaurant was een hele leuke geworden.

Ze bleven twee uur in het park uitrusten en



'Toegangspoort De Burcht Leiden'



'De Burcht Leiden'

bespraken dat ze op zondag bij Willem zouden ontbijten.

Ze zouden blijven slapen die nacht.

Ze kochten bladerdeeghapjes, vol-au-vent en puree in de supermarkt, alsook hapjes en drank.

Daarna reed Willem naar zijn huis om het aperitief en avondmaal voor te bereiden.

Hanne warmde de hapjes op en schonk de CAVA in. Ze genoten van het aperitief en lieten de hapjes zich smaken.

Daarna trok Willem naar de keuken om de vol-au-vent en puree op te warmen.

Bo dekte de tafel. Borden, bestek, servet en drinkglazen.

Het werd een gezellig maal als afsluiter van een mooie dag.

Willem wou vroeg slapen gaan, de meiden eveneens.

Zo afgesproken gingen ze slapen.

“Tot morgen!” sprak Willem.

Op zondag ging Hanne boterkoeken en belegde sandwiches halen bij een lokale bakker.

Willem maakte koffie en dekte de ontbijttafel.

Bo was net wakker geworden en verfriste haar gezicht in de badkamer.

Hanne serveerde de boterkoeken en belegde sandwiches op een serveerbord.

Willem schonk de koffie in.

Ieder nam een koek en liet het zich smaken.
Tegen de middag aten ze enkele belegde sandwiches.

Daarna zette Willem de meiden af bij hen thuis.
Ze zwaaiden hem uit en bedankten hem!
Hij wuifde vrolijk terug naar de meiden.

Hanne zou Bo uitnodigen om wat bij te praten tijdens de namiddag.

Het tweede en derde weekend van april zouden de meiden badmintonnen in de tuin van Willem.
Hij volgde het spel van de meiden aandachtig en nam foto's van de mooiste acties.

Tijdens het tweede weekend werd het een heel spannend duel, maar Hanne haalde het uiteindelijk nipt.

Bo kreeg felicitaties van Willem voor de puike prestatie.

Het derde weekend nam Bo revanche en speelde ze heel slim en won dan ook verdiend.

Het laatste weekend zou het drietal het rustig aan doen.

Willem maakte opnieuw vol-au-vent en puree klaar op zaterdagavond.

Daarna bekeken ze een documentaire over de Mont Blanc.

Informatie over het gebergte en de prachtige omgeving.

Bergbeklimmers die uitleg gaven over de technieken die ze gebruikten.

De meiden vonden het best interessant en keken tot het einde.

Daarna zette Willem hen af aan hun woonplaats.

De maand april was voorbij.

MEI – MUURGEDICHTEN IN LEIDEN

Leiden heeft meer dan 120 muurgedichten die de stad sieren. Tevens ook veel monumenten.

Sommige muurgedichten zijn in vreemde talen, het Engels, Duits en Latijnse schrift.

Gedichten van William Shakespeare zijn eveneens te bewonderen op huisgevels in Leiden.

Willem, Bo en Hanne wouden die muurgedichten van dichtbij gaan zien en interpreteren.

Enkele gedichten die tot de verbeelding spreken:

Herman Gorter (Blauw vlamt de lucht) – 1911
(58ste muurgedicht)

Blauw vlamt de lucht,
groen bloeit veld en boom,
zonder verlangen's zucht
spiegelt het, diepe stroom.

Nora Kalna (Jurai) – 1968

Nora Kalna herkent in de Oostzee de vrijheid die het Letse volk mist.

(99ste muurgedicht – Scheepmakerssteeg)

AAN DE ZEE

Zee, jij mag
blijven zoals je bent.

Zee, jij mag
altijd jezelf zijn.

Zee, jij mag
op oude wrakken beuken
op zinkende scheepsmasten
groenige algen zaaien.

Zee, jij mag
als jij niet anders meer kan

Razen

Zee, jij mag!

Waarom mogen wij dit niet?

Willem Wilmink (Spelende Meisjes) – 1993
(105de muurgedicht)

Vol sombere doemgedachten
geraakte ik in een straat
waar meisjes aan 't spelen waren
en we kwamen aan de praat.

Turkse en Surinaamse
sommigen autochtoon
en ze hadden er nauwelijks weet van,
ze speelden daar gewoon.

Mijn sombere visioenen
van een wereld die verging
vervaagden in 't licht van die kinderen
tot een herinnering.

Want die meisjes met aardige ogen
en met hun prachtige haar
zullen de kinderen baren
voor de komende duizend jaar.

Jan Wolkers – De Herinnering (2001)

Het is zo lang geleden
Dat het vergeten had moeten zijn,
Het is zo vers
Als een voetstap in het gras,
Als rook die wegtrekt uit een open raam,
Dauw die druppelt langs gewas
Door aarde en stof,
Een gedachte die er niet meer was.

SONNET 30 (CA. 1593)
WILLIAM SHAKESPEARE

Rapenburg 30 - 1992

SONNET XXX

Roep ik ter zitting van gemijmer zoet
Gedachten op aan zaken lang vergaan,
Dan zucht ik diep om wat ik missen moet
En lijd nieuw leed om oude tijd verdaan.

Dan laat ik graag een traan (die niet gauw vloeit)
Om vrienden in hun doodsnacht zonder tijd,
Beween weer liefde mij al lang ontgroeid,
En treur om schuld door veel vergetelheid.

Dan klaag ik graag om een belegen klacht,
En tel bedrukt weer neer, van leed tot leed,
De droeve som van wat oud onheil bracht,
Die 'k kwijt alsof ik die niet eerder kweet.

Maar denk ik dan aan jou, mijn liefste vriend,
Zijn tranen weg, verliezen terugverdiend.



‘Sonnet 30 - William Shakespeare’
‘Rapunburg 30 - 1992’

À UNE PASSANTE (1857)
CHARLES BAUDELAIRE

Een man en een vrouw komen elkaar op straat
tegen in het voorbijgaan.

IN HET VOORBIJGAAN

De straat omgaf mij met haar daverend kabaal en
Lang, slank, in diepe rouw ging mij een vrouw
voorbij,
Verheven in haar smart; met fraaie hand liet zij
De zoom van haar gewaad opzweven en weer
dalen,

Op snelle benen en met statueske grootheid.
En uit haar ogen, loden lucht waar storm ontspringt,
Dronk ik verkramp, bevangen als een zonderling,
Zoetheid die fascineert, genot dat tot de dood leidt.

Een bliksemflits... en toen de nacht! Vluchtige
schone
Wier blik mij één moment met levenskracht
beloonde,
Zal ik je in het eeuwig leven pas weer zien?

Elders, ver weg van hier! Te laat! Of nooit misschien!
Ik weet niet waar jij vlucht, jij niet waar ik zal gaan,
Vrouw die ik had bemind, vrouw die dat hebt
verstaan!

Jorge Eduardo Eielson
Misterio – Spaans - 1993
Noordeinde 6

MYSTERIE

Waarom ben ik in leven
en het glas vol water
en de deur dicht
en de lucht net als gisteren
en de vogels van goud
en mijn tong vochtig
en mijn boeken op een rij?
Waarom ben ik dood
en het glas net als gisteren
en de deur van goud
en de lucht vol water
en de vogels op een rij
en mijn tong dicht
en mijn boeken vochtig?

Jorge Eduardo Eielson
Misterio – Spaans - 1993
Noordeinde 6

MISTERIO

¿Por qué estoy vivo
y el vaso lleno de agua
y la puerta cerrada
y el cielo igual que ayer
y los pájaros dorados
y mi lengua mojada
y mis libros en orden?
¿Por qué estoy muerto
y el vaso igual que ayer
y la puerta dorada
y el cielo lleno de agua
y los pájaros en orden
y mi lengua cerrada
y mis libros mojados?

DE DICHTER IS EEN GEDICHT (1977)

JOTIE T'HOOFD

Jotie T'Hoofd geeft zijn definitie van een dichter.

I don't have any reasons
I left them all behind
I'm in a New York state of mind
(Kraftwerk)

De dichter is een gedicht, 24 uur per dag.
De dichter is een alchemist die van het lood
des dagelijks leven het goud weet te maken.
Zijn gedichten spreken voor zichzelf.

LE BONHEUR DE CE MONDE (1579)
CHRISTOPHE PLANTIN

HET WERELDS GELUK

Een schoon en fleurig huis, een tuin met ranken
langs de muren,
een beker flonkerende wijn en vruchten in de
schaal, geen al te talrijk kroost, geen last en geen
schandaal, een trouwe vrouw die helpt het huisgezin
besturen.

Noch schulden noch gedingen noch geschillen met
je buren, om have en om erf geen zorg en geen
kabaal, en zonder hoge voorspraak,
zonder nijd om de rivaal,
je zedelijke kracht uit een bezonken inzicht puren.

Geen waarheid schuwen, voor geen zwarigheden
zwichten, je zonder schroom, in godsvrucht,
onderwerpen aan je plichten,
je driften meester blijven en ze richten naar je wil.

Je vrijheid bewaren, in geweten en gedachten,
je ziel tot God verheffen in gebed en vreedzaam,
stil, in eigen huiselijke kring de dood afwachten.

LE BONHEUR DE CE MONDE (1579)
CHRISTOPHE PLANTIN

LE BONHEUR DE CE MONDE

Avoir une maison commode, propre et belle,
Un jardin tapissé d'espaliers odorans,
Des fruits, d'excellent vin, peu de train, peu
d'enfans,
Posséder seul sans bruit une femme fidèle ;

N'avoir dettes, amour, ni procès, ni querelle,
Ni de partage à faire avecque ses parens,
Se contenter de peu, n'espérer rien des grands,
Régler tous ses desseins sur un juste modèle ;

Vivre avecque franchise et sans ambition,
S'adonner sans scrupules à la dévotion,
Domter ses passions, les rendre obéissantes,

Conserver l'esprit libre et le jugement fort,
Dire son chapelet en cultivant ses entes,
C'est attendre chez soi bien doucement la mort.

De meiden genoten van de stadstocht en de wervelende gedichten die op hen afkwamen. Willem vond het ook boeiend en genoot met volle teugen.

Na een tweetal uur gedichten bewonderen, was het tijd voor een belegd broodje.

Willem had enkele gedichten op foto vastgelegd als herinnering aan de uitstap.

De meiden werden ook gefotografeerd met een muurgedicht op de achtergrond.

Ze aten hun broodje verder op en besloten nog een tiental gedichten te gaan bezichtigen als afsluiter van de dag.

DE MUS (1949)
JAN HANLO

DE MUS

Tjielp tjielp - tjielp tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp - tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp

Tjielp
etc.

BEWOGEN (1968)
CHR.J. VAN GEEL

BEWOGEN
Ik heb een schilderij gezien
waarin een vis zwom
heen en weer.

SENSATION (1870)
ARTHUR RIMBAUD

GEVOEL

Ik zal op pad gaan in het zomers avondblauw,
Geprikt door korenaren over dun gras lopen:
Verdroomd zal ik mijn voeten drenken in de dauw
En ik zal door de wind mijn haren laten dopen.

Elk woord, elke gedachte zal me dan vergaan:
Maar weidse liefde zal zich in mijn ziel verbreiden
En als een vagebond zal ik ver, heel ver gaan
Door de Natuur – verblijd alsof een vrouw me leidde.

REGEN, MEER EN WIND
DANILA STOIANOVA

Regen
meer
en wind
droomden de schoonheid
van een slapende zwaan.

Schikte zijn veren.
Verstopte zijn kop
dreef over het water
en droomde
al dit
in stilte.

ZWARTE ZWANEN (1996)
PAUL MARIJNIS
Muurgedicht van een Leids dichter.

ZWARTE ZWANEN

Een vlugge glimp van witte lingerie
onder roetwolk van rokken: zwarte zwanen
die, gekoppeld in eenzelfde rêverie,
als kanten schuitjes door de vijver varen:
kokette weduwen die niet om hun doden
blijven treuren - zwart is in de mode.
Eén kijkt soms even of haar spiegelbeeld
zich onder water net zo erg verveelt.

MEI OP HET IJS (1881)

PIETER JELLES TROELSTRA

De Friezen krijgen vlinders in de buik als het kwik
onder nul daalt.

MEI OP HET IJS

Mocht de lente vreugde geven,
Ook de winter is me duur;
Als 'k jou zie, zo mooi en dapper,
D' ogen vol van hoger vuur.

Met zijn meisje weg te zwieren
Voor een Fries het paradijs!
Als de bomen kaal en naakt zijn
is het: lente op het ijs.

POLDER (CA. 2004)
WIM EMMERIK

Hier, gras en zand
Het weidse land
Waar je ver kijkt
Maar niet ver bent
Mijn plek
Zover je ziet
Wilgen, riet
Een vogel zweeft
Waar je leeft
Het wijze land

Daar, waar je ver bent
En rondom kijkt
Is zoiets niet
Als wilgen, riet
Een wei, een stek
En rust, mijn plek
Die ik ken
Waar in ik ben
Het hart springt op
Het wijde land

Zien: daar kom je ver
Zijn: hier kijk je ver
Als ik ga
En verga
Dan niet daar maar hier

In het land dat in mij is
Het land waarin ik was
In de polder, het weidse land
Van riet, vogel, wilg
Zand en gras

NACHT (1912)

ALEKSANDR BLOK

Aleksandr Blok loopt door zijn verlaten
stad Petersburg.

NACHT

Nacht, straten, apotheek, lantaren,
Een zinloos schijnsel in de mist.
Al leef je nog eens twintig jaren -
Geen uitweg - alles is beslist.

Je sterft en wordt opnieuw geboren,
Alles herhaalt zich vroeg of laat:
Rimpels in het kanaal bevroren,
Nacht, apotheek, lantaren, straat

FRANZ WAR (1958)
KONRAD BAYER
Een gedicht mag provoceren.

FRANZ WAS
franz was
was franz?
franz.
was.
waar.
was waar.
verward.
wij.
franz, wij!
wij, franz.
u.
franz was verward.
was franz in de war?
wirwar.

ALS PAARDEN STERVEN (1912)
VELIMIR CHLEBNIKOV

ALS PAARDEN STERVEN ...

Als paarden sterven - snuiven ze

Als grassen sterven - verdorren ze

Als zonnen sterven - doven ze uit

Als mensen sterven - zingen ze liederen

Na deze tocht gingen ze Frans brood en beleg halen om 's avonds op te eten.

Willem nam hen mee in de wagen en ze verorberden het Frans brood en beleg in de avond bij hem thuis.

Het werd een gezellig avondmaal waarna Willem nog wat muziek opzette en de meiden een drankje serveerde.

“Dank jullie voor het leuke weekend!” sprak Willem.

“Graag gedaan! Hebben we toch een leuke uitstap gehad!” antwoordden de meiden.

Willem knikte. Rond tien zetten de meiden af aan hun woonplaats.

Een dag als geen ander.

JUNI – UITGAAN EN SUPPEN IN LEIDEN

De eerste twee zaterdagen nam Willem de meiden mee naar enkele bekende cafés in Leiden.

De eerste zaterdag vertoefden ze in de namiddag in de winkelstraten van Leiden.

Rond 17u00 nam Willem de meiden mee naar 'Café Barrera' het bekendste studentencafé van de stad.

Ook Leidenaren en dagjesmensen komen hier om te eten en te drinken. Ze bestelden een hapje en een drankje.

's Avonds zette Willem koers richting 'North End', een gezellige kroeg met een tiental bieren van de tap in een Engelse sfeer.

De meiden vonden het super en bedankten Willem voor de gedane moeite.

“Graag gedaan!”, zo leren jullie Leiden ook kennen.

Het weekend daarna nam Willem de meiden terug mee op zaterdag.

In de namiddag gingen ze eerst een hapje eten in een brasserie. (een gezonde hartige maaltijd)

Daarna begaven ze zich naar café Roebels, een gezellig studentencafé met een gemoedelijke sfeer waar menig student vaak tot een uur of twee zit te kletsen.

De meiden namen samen met Willem plaats aan een tafel en hadden een fijne avond met een hapje en een drankje.

Willem vertelde enkele anekdotes uit zijn jeugd.
Hoe hij ooit een leraar had tegengesproken
en strafstudie had gekregen.
Gelukkig was het daarbij gebleven en had hij
zijn diploma gehaald.
De meiden geloofden het best en vonden het niet zo
erg.
Willem kon er best om lachen en had het zien
aankomen.
Ze bleven gezellig praten tot een uur of elf
en fietsten daarna naar huis.
Willem reed even mee tot aan de meiden hun plek
en keerde daarna naar zijn pand terug.
Nog even tanden poetsen en het bed in.
Hij sliep snel in.

Het derde weekend nam het drietal vrijaf en
besloten ze geen uitstap te maken.

Het laatste weekend zouden ze gaan surfen
(=suppen) op het water in de grachten in Leiden.
Willem en Bo hadden zich een sup gehuurd
om te suppen/surfen op het water in de grachten in
Leiden.
Na een deugddoend middagmaal vertrok het drietal
in de namiddag richting de grachten.
Hanne had een fotoestel mee en legde hun
capriolen en kunsten op het water digitaal vast.
“Enig leuke foto's!” riep ze hen beiden toe.
Willem en Bo zwaaiden naar haar vanop het water

en verzekerden haar dat alles in orde was.

Ze bleven nog een uur peddelen en genieten op het water.

Hanne nam uitgebreid foto's van hen op het water alsook van de buurt in de omgeving.

De inwoners vonden het allemaal best goed.

Willem en Bo kwamen aan land en gaven Hanne een high-five.

Ze namen plaats op een terras en bestelden een wafel en een frisdrank.

Hanne toonde hen meerdere geslaagde foto's.

Er verscheen een glimlach op hun beider gezichten.

“Fantastisch leuke foto's, supermooi!” beaamde Willem.

Bo vond ze helemaal geslaagd.

Hanne was trots op haar fototalent en had heel goeie shoots gemaakt die middag.

De wafel en de frisdrank werden geserveerd tot groot genoegen van het drietal.

Het lekkere weer bezorgde hen een fijne tijd.

De wafel smaakte voortreffelijk en de limonade verfrissend.

Ze verlieten het terras en maakten nog een lange fietstocht langsheen de grachten ter hoogte van het Galgewater.

“Een dag uit de duizend!” riep Hanne.

“Het was fijn om op het water te zijn!” beaamde Willem.



'Grachten in Leiden'

Het drietal fietste huiswaarts om te genieten van een deugddoende nachtrust.

JULI – VALKENBURG EN NOORDWIJK STRAND

Juli werd een boeiende zomermaand voor het drietal.

Het eerste weekend maakten ze een uitstap naar Valkenburg en Noordwijk Strand, Hanne en Bo wouden absoluut daarheen.

Het dorp Valkenburg telt 6000 inwoners, er is ook een vliegveld gevestigd.

Dit vliegveld was tot 2006 een militair vliegveld, maar kreeg een nieuwe bestemming als woon-, werk- en recreatiegebied.

Er is ook een TheaterHangaar waar een succesvolle musical loopt.

Valkenburg telt 21 gemeentelijke monumenten: Het Gemeentehuis, Een kasteelachtig woonhuis, een Kwekerswoning, de Pastorie en verschillende boerderijen.

Willem en de meiden gingen enkele monumenten bezichtigen en Willem nam foto's.

Daarna reden ze door naar Noordwijk via de Provincialeweg. (noordelijk gelegen van Katwijk-aan-Zee)

Het was een zonnige dag en het verkeer was niet te druk.

Ze konden vlot doorrijden naar de eindbestemming Noordwijk Strand.

Daar kochten ze belegde broodjes en maakten

een wandeling op het strand terwijl ze de frisse zeelucht opsnoeven.

Een ouder koppel zag dat Bo en Hanne veel pret hadden en lachte hen vriendelijk toe.

Hanne en Bo zwaaiden naar het oudere koppel en vervolgden hun wandeling met Willem.

Willem had er zin in en ze wandelden een viertal kilometer in noordelijke richting langs het strand.

Daarna keerden ze terug naar Noordwijk Strand.

Na de middag namen ze plaats in een restaurant aan het strand met een gezellig terras.

Je had er zeezicht en kon er gezellig dineren.

Ze bestelden een kipbrochette met verse groenten en aardappeltjes.

De meiden hadden er zin in en genoten net als Willem van de heerlijke maaltijd.

Als dessert was er koffie met een 'dame blanche'.

Het ijs was lekker en de koffie deed hen deugd.

Ze bleven nog een half uur napraten, Willem was in zijn beste doen.

Hanne en Bo betaalden de rekening om Willem te bewijzen dat ze hem waardeerden.

Willem apprecieerde het gebaar en hij dronk zijn bakkie pleur (kop koffie) verder op.

“Gelukkig zijn er meiden zoals jullie die een oude man weten te waarderen!” vervolgde hij.

“We weten dat jij heel hard jouw best doet om elke uitstap geslaagd te maken!” antwoordde Bo.

Hanne stemde in.

Ze bedankten de ober voor de goede service en verlieten het terras.

Ze wandelden nog een tweetal uur op het strand, waarna Willem de meiden nog meenam naar het plaatsje Noordwijkerhout, waar je heerlijk kan wandelen langs het water.

De dag zat er bijna op, 's avonds aten ze nog een hapje mee bij Willem thuis.

Daarna was er nog een drankje op het tuinterras, waarna Willem de meiden huiswaarts bracht met zijn wagen.

“Bedankt voor de fijne zaterdag! Doe! Doe!” riep Bo.

Willem wenste hen goede nacht en vertrok.

Op zondagmiddag spraken de meiden af voor een praatje bij een kop koffie. Bo had boterkoeken gehaald bij een bakker en deelde met Hanne.

“Fijn om op zondag thuis te zijn!

Koffie en een boterkoek om de zondag leuk te maken!” sprak Hanne.

“We wonen niet ver van elkaar, gedeelde vreugde maakt blij!” sprak Bo.

“Zeker weten! Een mooie zondag maakt blij!” antwoordde Hanne terwijl ze een potje dammen deden.

Ze praatten verder tot een uur of vijf in de namiddag, Bo wenste Hanne een fijne avond toe.

“Idem voor jou! Tot nog eens op de koffie!” sprak Hanne haar toe.

Ze gingen beiden vroeg slapen om fit te zijn voor de nieuwe werkdag.

AUGUSTUS – ZOETERWOUDE

In augustus werd het tijd voor een uitstap naar Zoeterwoude.

Willem nam de meiden mee in zijn wagen.

De bezienswaardigheden die ze zouden bezoeken bleven beperkt tot twee aangelegenheden:

Het centrum van Zoeterwoude-Dorp en enkele goed bewaarde boerderijen.

Tijdens het derde weekend brachten ze een bezoek aan het westelijk gelegen Voorschoten en het Kasteel Duivenvoorde.

De meiden namen allerlei foto's en hielden er leuke herinneringen aan over.

SEPTEMBER – DORDRECHT

In september maakte het drietal tijdens de weekends uitstappen naar Dordrecht.

Een leuke ontspanning na een stressvolle werkweek.

Een plek die ondergewaardeerd is maar zeker een bezoek waard.

Met een wondermooi stadhuis met Ionische zuilen.

In de straten rondom het stadhuis kan je lekker keuvelen en wandelen.

De Pottenkade langs het water, waar het heerlijk fietsen en zomers vertoeven is.

In de namiddag verkenden ze de Grote Markt en Groenmarkt.

In de late middag gingen ze een kijkje nemen aan villa Rozenhof.

Een prachtige villa die zeker een blik waard was.

De verschillende wijken en buurten van Dordrecht hebben ieder wat te bieden.

Het drietal verkoos als favoriete wijken Sterrenburg, Dubbeldam en Vissershoeck.

Ze brachten er het volgende vrije weekend door.

OKTOBER – LEIDSEPLEIN AMSTERDAM

EERSTE WEEKEND - ZATERDAG

In oktober nam Willem de meiden tijdens de weekends mee naar Amsterdam.

Ze verplaatsten zich per trein en namen hun fiets mee. Ze hadden een eenvoudige hotelkamer gehuurd om de zaterdagnacht door te brengen.

Op zondag viel er ook wat te beleven in Amsterdam! Op zaterdag bezochten ze het Damrak en het Rokin en arriveerden ter hoogte van het Muntplein aan de Singel.

De Bloemenmarkt langs de Singel is een markt in de binnenstad van Amsterdam die ontstond rond 1900. Volgens sommigen eenheidsworst met te dure prijzen, maar dat valt best mee.

Daar gaven ze hun ogen de kost, de welgekende bloemenmarkt langs het water was een feest voor de ogen.

Na de middag gingen ze iets drinken.

Daarna ging de tocht via het Koningsplein en de Leidsestraat verder naar het Leidseplein.

Ze brachten een bezoek aan de Prinsengracht en maakten er enkele grappen.

Daarna begaven ze zich naar het Leidseplein en gingen eerst wandelen in het grote Vondelpark.

Daar kwamen ze tot rust en Willem maakte een vreugdesprong.

De meiden deden een sprint over 100 meter.

Bo was de snelste!

Hierna brachten ze een bezoek aan het Moco Museum Amsterdam, dat hedendaagse en moderne kunst toegankelijk maakt, gelegen aan het Museumplein.

Ze brachten er 3 uur door en zagen heel wat leuke en inspirerende kunstwerken.

Het drietal had een leuke tijd gehad.

Het was tijd voor een hapje en drankje op zaterdagavond aan het Leidseplein!

De atmosfeer en de mood van de meiden was alleszins top.

Willem zou twee flessen CAVA bestellen voor het drietal.

Ze hadden hapjes en een klein diner gereserveerd dus dat zou dik in orde komen.

De meiden zongen een Hollands lied

alvorens het aperitief en de hapjes eraan kwamen.

Willem gierde het uit en ook de meiden hadden pret.

Het aperitief kwam eraan en stemde hen tevreden.

De meiden vertelden over de afgelopen werkweken die erg druk waren geweest.

Ze waren blij met deze ontspannende uitstap tijdens het weekend.

"Good times ahead! Leuke tijden op komst!" riep Bo uit.

Hanne hief het glas op een leuke avond en zondag in Amsterdam!

Het drietal klonk op een goed verblijf.

EERSTE WEEKEND - ZONDAG

Op zondag verkenden ze de Dam, het centrale plein in Amsterdam en gingen ze een drankje en hapje nuttigen in een brasserie gelegen aan het Rokin.

In de namiddag vertoefden ze nogmaals aan het Muntplein, waar ze een brasserie vonden die Vietnamese loempia's in de aanbieding had.

"Lekkere loempia's aan betaalbare prijzen! Onwijs gaaf!" sprak Bo.

Willem knikte en liet het zich smaken.

Hanne had de tijd van haar leven en nam nog een portie rijst.

De zondag ging snel voorbij, in de late avond maakten ze een fietstocht alvorens terug te keren met de trein van Amsterdam naar Leiden.

LAATSTE WEEKEND OKTOBER

Het laatste weekend in oktober kochten ze enkele leuke souvenirs in Amsterdam.

Ze dronken nog een laatste glas op het Leidseplein in Amsterdam!

Het leukste plein waar je lekker thuis bent.

Het werd hun beste weekend.

NOVEMBER – GEZELLIGE TIJDEN IN LEIDEN

November werd een koude maand!

De meiden hadden dikke pulls gekocht om de kou te trotseren op de fiets naar het werk!

De winkels waar ze werkten waren niet veraf maar jezelf lekker warm induffelen was nodig.

Willem was een warmbloedig persoon en droeg een dunne pullover.

Het eerste weekend maakten de meiden een leuke tocht over de waterbruggen die Leiden rijk was.

Willem genoot evenzeer als hen, een sportieve tocht die hen wegwijs maakte in deze redelijk grote stad.

Je kon er eindeloos verdwalen en leuke fietstochten maken.

In de namiddag gingen de meiden enkele boeken afhalen in een grote boekhandel in Leiden met een ruim aanbod.

De meiden hadden deze boeken laten reserveren op bestelling. Willem zag dat het goed was, de meiden waren tevreden.

Ze reden terug naar de binnenstad van Leiden en aten samen een belegd broodje in een leuke zaak.

Daarna reden de meiden huiswaarts.

Ze zwaaiden Willem uit.

Reuzefijn om in Leiden te zijn!

Het tweede weekend was er een culinair festijn bij Willem thuis.

Hij had een verse visschotel voorbereid met een aardappel- en groentensalade. Water en witte wijn als dranken.

De meiden dekten de tafel en plaatsten borden, bestek en glazen.

Het werd een gezellig samenzijn.

Daarna was er een filmavond met een komische Nederlandse film.

Het werd genieten voor het drietal met een hapje en drankje.

Home sweet home.

Het derde weekend maakten ze opnieuw een fietstocht door Leiden.

Bruggetjes over het water, leuk binnendoor door de vele stegen die Leiden rijk was. Schilderachtig en pittoresk.

Gedichten gaan bewonderen op de muren in de binnenstad, het kon allemaal.

In de namiddag reden ze naar het Pieterskwartier en het Rapenburg, waar ze een gezellige tijd beleefden langs het water.

De uren gingen snel voorbij.

's Avonds gingen ze een pak friet en een kipcorn halen aan de Aalmarkt dichtbij Rapenburg.

Nog even een kijkje nemen in de Haarlemmerstraat.

Daarna fietsten ze na een geslaagde dag terug huiswaarts.

Het laatste weekend hielden de meiden een damfestijn op zaterdag bij Willem thuis.
Er waren hapjes voorzien en het werd een gezellige dag.
Op zondag gingen ze poolbiljarten.
Afsluiten met een hapje en drankje!
Sundays Happy Days!

DECEMBER - HAPPY NEWYEAR

December werd een culinaire verwenmaand voor het drietal.

Willem maakte tijdens de weekends lekkere hapjes en vietnamese loempia's klaar voor het drietal.

De meiden serveerden de drank en de bijhorende sausjes.

Ieder weekend werd een feest met een bijhorende filmavond.

De meiden waren enthousiast en genoten van de boeiende films met enkele hapjes erbij.

Op zondag speelde Willem live basgitaar met de leukste riffs en metalgeluiden.

De meiden keken geamuseerd toe en vonden de performance meer dan goed!

Amazing riffs and sounds!

Outstanding performance!

Het jaareinde kwam eraan.

De meiden serveerden CAVA en aperitiefhapjes als intro.

Willem had een schotel met wild, kroketjes en vers fruit voorzien voor de meiden.

Het werd een gezellig samenzijn met rustige muziek op de achtergrond.

Ze telden samen af naar het nieuwe jaar met koffie en pralines.

De meiden waren enthousiast en aanschouwden

Willem's fonkelende ogen.

5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1!

HAPPY NEWYEAR! Gelukkig Nieuwjaar!

De meiden feliciteerden Willem
en bedankten hem voor de culinaire inzet.
Willem zag dat het goed was.
Samen een laatste praline verorberen.
Rond 1u00 gingen ze voldaan slapen.

De volgende ochtend deden de meiden de vaat
en verorberden ze samen met Willem de
resterende hapjes! Een drankje erbij.
Het nieuwe jaar brak aan! Vol avontuur en leuke tijden!
Naar Dordrecht of het Leidseplein in Amsterdam!
Leiden ontdekken per fiets!
You name it!

Leiden! Waar we ons thuis voelen!

Leiden! Waar elke dag wat te beleven valt!
Waar het Pieterskwartier, het Rapenburg en de
Breestraat leuke herinneringen oproepen!
Waar leuke fietstochten helemaal in zijn!

Lang leve Leiden!
Hooray!

FOTOSHOOT LEIDEN



